



# OLAT NIEUWS

Clubblad w.s.v. Ollandse Lange Afstand Tippelaars • jaargang 29 • Nr. 8 • september 2003

*Wandelwegen nieuws: Theo Tromp*

*Deelnemers: Vierdaagsen en Kempisch  
Wandelevenement*

*Clubkampioenschap*

*Kempenlandtocht: 2003*

*Klaas Bakker, Co-Tops en Henk Bartelds*

*Kennedymars Someren: Peter vd Ven*

*En verder: Nellie vd Voort, Coos Verburg en Henri Floor, Inge  
van Egmond, Constant Dedel, Willy Veugelers en Ad van Asten*



**Ollandse Lange Afstand Tippelaars**  
Opgericht 23 november 1967  
Lid van de KNBLO, tevens aangesloten bij NBWB - KNAU - NFV (IVV)



**OLAT-NIEUWS**

**Voorzitter:**  
Marinus van Roosmalen  
Hoge Vonderstraat 7  
5492 CH St.-Oedenrode  
☎ Fax 0413-475467  
e-mail: mvroosmalen@tridodsl.nl  
#

**Vice-voorzitter:**  
Theo Tromp  
Daelenbroek 32  
6002 VN Weert  
☎ 0495-450325  
e-mail: m.h.tromp@hccnet.nl  
*Internet web-postmaster:*  
**www.wandel-olat.org**  
#

**Secretaris:toegevoegd lid dag. bestuur**  
Kees van Vessem  
Diepmeerven 112  
5646 HC Eindhoven  
☎040-2110413  
e-mail: keestruus.v.vessem@12move.nl  
#

**Penningmeester:**  
Jos van den Bersselaar  
Postbus 6155  
5600 HD Eindhoven  
☎040-2524404  
e-mail: j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl  
#

**Notuliste Bestuursvergadering**  
Mariet Ahlers

**Bestuursleden:**  
Hein Lenders  
Herdersveld 159  
5665 JN Geldrop  
#  
Toon van Wordragen  
J. v. Stolbergstraat 10  
6006 ZM Weert  
☎0495-537775  
e-mail: toon.van.wordragen@hetnet.nl  
#

Ad Verbakel  
Past. Bogaertsstr. 12  
5469 EZ Keldonk  
☎ 0413-212161  
#

**Banknummer OLAT:**  
13.82.11.736  
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven  
**Gironummer OLAT:**  
17.75.156  
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven

## ERELEDEN van w.s.v. OLAT

Theo Tromp, Jan van de Ven, Piet Knoester,  
Hein Lenders en Marinus van Roosmalen

-♦-

## DRAGER VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Jan van de Ven, Piet Knoester en Theo Tromp.

### inhoud OLAT-Nieuws september 2003

<b>Voorwoord:</b> Marinus van Roosmalen .....	4
<b>Ledenadministratie:</b> mutaties en verjaardagen.....	5
<b>Initiatiefgroepen:</b> Wandelcafé en Wandelen op Dinsdag .....	6
<b>Wandelwegen:</b> Theo Tromp.....	7
Deelnemers 4-Daagsen.....	7
<b>Clubreizen</b> .....	9
<b>Kempische Wandeldagen/Kempenlandtocht</b> .....	10
OLAT Kempische Wandeldagen op rijm: Nellie v/d Voort.....	11
<b>Commissie LPS:</b> .....	12
Clubkampioenschap .....	12
programma .....	13
5° Kempenlandtocht, Klaas Bakker .....	13
Kempenlandtocht 2003, Co Tops .....	14
Tropische Kempenlandtocht, Henk Bartelds.....	16
Sectie Lange Afstand .....	17
OLAT in de achterhoede bij Kennedymars Someren, Peter vd Ven .....	17
Wadloopweekend Pieterburen, Theo Tromp.....	18
Met Euraudax vanuit Tielen, Coos Verburg en Henri Floor .....	19
Constant in het buitenland, Constant Dedel .....	21
Hallo Wandelaars, Inge van Egmond.....	23
Zomertijd, Ad van Asten.....	24
Willy en Tijs in Peru (1), Willy Veugelers.....	30
Aandacht voor: .....	32

**Foto voorkaft: Ergens onderweg tijdens de Kempische Wandeldagen**  
foto's van: Ad, Theo Tromp, Henri Floor.

### LEDEN VAN VERDIENSTE:

Jan Cortenbach, Tonny en Bert de Boer, Antoon Stoop,  
Henk Plasman, Ad van Asten, Ben van der Velden en Ad Verbakel

**Ledenadministratie:**  
Nellie Leijssen  
Jacobus Deckersstraat 9  
5616 JN Eindhoven  
☎ 040-252 6772  
**Clubreizen:**  
Toon van Wordragen  
gironr. 70.68.01  
t.n.v. OLAT-clubreizen  
Weert.

**Startbureau:**  
Jos van den Bersselaar  
☎040 -2524404  
**Boetiek:**  
Mia Dielesen/Francien vd Laar  
☎040-2552742/0499-471298  
**Parkoersen:**  
Ad Verbakel  
☎0413-212161  
**OLAT-verzorging: Algemeen**  
Willem Schoonhen  
☎ 040 - 2420422

**Nijmegen**  
**Vierdaagse verzorging:**  
**Overnachting Vierdaagse**  
Hein Lenders  
☎06-12074473  
giro: 2608214  
**OLAT-Wandelpaden:**  
Theo Tromp

**Redactie OLAT-Nieuws:**  
Margriet Fischer  
Peter van de Ven  
Ad van Asten  
Lupinelaan 27  
5691 WC Son en Breugel  
☎0499-473767 (ook fax)  
[a.h.van.asten@hccnet.nl](mailto:a.h.van.asten@hccnet.nl)  
**Verzending OLAT-Nieuws**  
Nellie Leijssen  
Corrie Tiersma

## OLAT COMMISSIES

### **Lange afstand-Prestatie- en Snelwandelen, LPS:**

Theo Tromp, coördinatie  
Mariet Ahlers, wedstrijdsecr.

☎06-24175221

Hulstbosakker 47  
5625 VS EINDHOVEN

OLAT-LPS@zonnet.nl

Paul Canters  
Marinus van Roosmalen b.a.  
Ad van Asten



### **Clubblad OLAT-Nieuws:**

Ad van Asten, coördinatie

☎0499-473767

☎0648327640

Lupinelaan 27  
5691 WC SON  
a.h.van.asten@hccnet.nl  
Peter van de Ven  
Margriet Fischer

Hein Lenders b.a.



### **Clubreizen:**

Toon van Wordragen

☎0495 - 537775

Jul. van Stolbergstraat 10  
6006 ZM Weert

toon.van.wordragen@hetnet.nl

Simon Willems

Jan Hendrix

Theo Bouwmans



### **Kempische Wandeldagen**

Joop Wesseling vz.

Mia Dielesen

☎040 - 2552742

Diephuisstraat 24  
5652 PA Eindhoven

e-mail:

m.dielesenbeerens@chello.nl

Hein Lenders

Jos van den Bersselaar

Ad Verbakel

Toon van Wordragen

Jacques Smits



### **Wandelen op Dinsdag**

Truus van Vessem

☎ 040-2110413

### **Redactie en Samenstelling:**

Ad van Asten, Peter van de Ven, Margriet Fischer.

**Druk: A.L.J. Niëns, Weert**

### **Inleveren Kopij:**

**Voor 19 september 2003 voor plaatsing in  
ons oktobernummer.**

OLAT-Nieuws verschijnt maximaal 11x per jaar.

e-mail: [a.h.van.asten@hccnet.nl](mailto:a.h.van.asten@hccnet.nl)

Post: Lupinelaan 27 5691 WC Son

september 2003  
JAARGANG 29, NR. 8

## **VOORWOORD**

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de overweldigende zonneshijn die we deze zomer kregen toebedeeld. Nu de vakanties voorbij zijn, vragen de dagelijkse bezigheden weer onze volle aandacht en dat geldt ook voor de OLAT-activiteiten. Veel vrijwilligers hebben zich ook tijdens de vakantie veelvuldig ingezet om onze evenementen te doen slagen. Noem maar als voorbeeld de verzorgingsploeg tijdens de 4-Daagse en de opvang en het onderbrengen van de wandelaars in 'De Ganzenheuvel'. Dat werden vaak lange dagen en korte nachten, zeker dit jaar met die hoge temperaturen. Zelf heb ik het mogen ervaren en ik wil dan ook iedereen die hierbij betrokken was hartelijk dank zeggen, het was geweldig. Mogelijk zijn we er in geslaagd om voor Esther van der Velden, die veel jaren samen met haar commissieleden de organisatie van de verzorging tijdens de 4-Daagse regelde, een opvolgster te vinden in de persoon van Mariëlle v. d. Velden.



**Kempenlandtocht:** Dit jaar was het voor het eerst dat we de Kempenlandtocht 's avonds voorafgaande, en voor een deel gelijktijdig, met de Kempische Wandeldagen hebben georganiseerd. We kunnen zeer tevreden zijn met de opkomst van 119 wandelaars voor de twee lange-afstanden, en zeer belangrijk: ook de wandelaars waren tevreden. We kunnen deze samenwerking daarom ook voor 2004 handhaven.

**Kempische Wandedagen:** de organisatie heeft ook een mooi aantal wandelaars mogen inschrijven en wel 1658. Het was geen recordaantal -dat staat sinds 1997 op 1697 wandelaars- maar ondanks de uitzonderlijke warmte was het toch een mooi succes.

Dank u wel aan allen die hebben deelgenomen aan onze evenementen. Mijn dank ook, en beslist niet op de laatste plaats, aan al die vrijwilligers die het mogelijk maken dat wij deze tochten kunnen organiseren.

**Market Gardenpad:** Dit wandelpad in ontwerp is door de commissieleden verkend en wordt op dit moment door onze mensen gecontroleerd door steeds een ander deel te bewandelen dan door henzelf werd uitgezet. Hierna kunnen de vergunningen worden aangevraagd bij de betrokken grondeigenaren en instanties.

**Tot volgende maand, Marinus v Roosmalen, voorzitter.**

## TER NAGEDACHTENIS AAN

### Jan Cornelissen

Hij overleed kort voor de vakantieperiode in de leeftijd van 67 jaar.

Jan Cornelissen was een wandelaar die vaak vergezeld van zijn vrouw aanwezig was op onze wandeltochten. Zijn bescheidenheid sierde hem en daarbij was hij altijd opgewekt.

Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, waaraan hij diverse malen deel nam, wandelde hij steeds met de Heineken-groep. Daarnaast was Jan sinds 1986 lid van OLAT en bezocht hij frequent onze wandelingen.

Jan we zullen je missen op onze wandeltochten.

**Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel steun toe.**

**Namens wandelsportvereniging OLAT, Theo Tromp**

## Ledenadministratie

**Nellie Leijssen:**

**Jacobus Deckersstraat 9 5616 JN Eindhoven**

**☎040-2526772 e-mail nellie\_leij@hotmail.com**

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht U bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij U dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting tijdens de tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij het startbureau.

### Adreswijziging

Jeroen de Vries	naar: Melkweg 30	5642 CS Eindhoven
Mia Bolck	naar: Wilhelminalaan 37	5512 BJ Vessem
T. Veerman	naar: Trompstraat 89	1271 SZ Huizen

**Adreswijziging Penningmeester:** Jos van den Berselaar, en hij heeft Jet natuurlijk ook meegenomen, is verhuisd. Het adres waar hij thans woont is echter tijdelijk, daarom vraagt Jos of u berichten betreffende de vereniging voortaan aan het volgende postadres wilt sturen: **Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven**. Uitnodigingen voor feestjes e.d. ontvangen Jos en Jet graag op hun **tijdelijke** huisadres: Vestdijk 161 F, 5611 CB Eindhoven.

### Aanmelding:

Aad Levering	Hollandhof 88	5709 DB Helmond	24-10-1966
Annie Janssen	Braamweg 7	5758 PS Neerkant	17-07-1958
Hans Brongers	Gaffelveld 20	3993 RC Houten	22-04-1950
Ad van Laarhoven	Kastanjestraat 15	5492 EZ St.-Oedenrode	13-02-1943
Hans de Vries	Stationsweg 136	5611 BZ Eindhoven	17-07-1964
Sjanie van der Weijden	Breeakkerstraat 33	5691 TN Son	12-09-1958
Eveline Verdoold	Emmastraat 19	5691 AV Son	04-10-1948
Frans Bouwens	Berkstraat 44	5492 EB St.-Oedenrode	21-04-1955



### ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

#### September

10	Fokke Hendriks	Heeze	Sjors Liebregts	Heeze	
	Mirjan Naninck	Eindhoven	Trijntje vd Schans	Eindhoven	
	Ewald Terra	Heesch	Hiep Boerma	Vlaardingen	
11	Yvonne Geerden	Veldhoven	Hanny Klumpkens	Eindhoven	
	Adri vd Pol Comijn	Amersfoort	17	Andre Geerts	Eindhoven
	Peter Ruijters	Uden		Peter Mariën	Bladel
12	Annie van Doorn	Someren	18	Joop Schijf	Den Haag
	Sjanie vd Weijden	Son		Henk Verhagen	St.-Michielsgestel
	Lies Wesseling	Berlicum		Piet Huyberts	St.-Oedenrode
14	Theo Weerman	Nuenen	19	Dorine Dekker	Eindhoven
15	Maria van Stratum	Best	20	Ria van Gestel	St.-Michielsgestel
	Bert Vloet	Uden	21	Lydia de Lig	Utrecht
16	M. Paardekooper	Valkenswaard		Bert van Deursen	Rosmalen

22	José Cleven	Heeze		Tonny Vogels	Uden
23	Theo Leysner	Eindhoven	4	Frans Peters	St.-Oedenrode
24	Sjef Koolen	Nederweert-Eind		Agnes Knops Taubert	Gemonde
	Coby Cissen	Eindhoven		Eveline Verdoold	Son
25	Leo Buitenweg	Eindhoven	5	Vera Klaassen	Leende
	Theo van Boxmeer	Boekel		Harrie de Bont	Waalre
	Maria van Emden	Eindhoven	6	Annelies Westermann	Eindhoven
	Ria vd Bogaart	Helmond		Theo vd Wiel	Veldhoven
26	Arie Evegroen	Ouderkerk a/d IJssel	8	Jans van Griethuyzen	Hazerswoude
	Jan Passchier	Krommenie		Rien vd Rijt	St.-Oedenrode
	Nellie de Bie	Nistelrode		Jan de Wit	Veghel
	Jan Soetens	Veldhoven		Eduard Dix	Ede
27	Piet de Ruijter	Breda	9	Mariet Ahlers	Eindhoven
	Jos de Jong	Oisterwijk		Theo Lormans	Leunen
	Harrie de Wit	Eindhoven		Rina van der Heijden	Veghel
28	Coroline Dinmissen-Vernie	Maasbracht	11	Hans Promper	Helmond
	Tonny vd Rijt	St.-Oedenrode	12	Ruud van Woensel	O-W-Middelbeers
29	Henk Mikkers	Heeze		Dirk Smit	Soest
30	Sjef van Gestel	Eindhoven		Maurice Stassen	Eindhoven
<b>oktober</b>			13	Francien van Berkel	Erp
2	Jan Hendrix	Weert	14	Anja vd Rijt	St.-Oedenrode
	Hennie Maathuis	Eindhoven	15	Jan Slagboom	Son
3	Annemieke Rensen	Raamsdonksveer			

### Speciale gelukwensen gaan naar onze leden:

**Inge van Egmond en Kees Mol**, die in Breda in het huwelijk zijn getreden.

en

**Willemien Hietland** en haar wandelvriend **Martin Bruil** hebben besloten om voortaan samen ook als huwelijkspaar door het leven te wandelen.

**Wij wensen beide paren heel veel geluk voor de toekomst.**

**w.s.v. Ollandse Lange Afstand Tippelaars**

## INITIATIEFGROEPEN: WANDELCAFE EN WANDELEN OP DINSDAG

### PROGRAMMA WANDELCAFE

Kosten voor OLAT-leden 0,50 euro en voor niet-leden 1,50 euro per avond\*.

**18 september 2003 in café De Stam, Gerwenseweg 38, 5674 SH GERWEN**

19.00 uur start wandeling van 7 kilometer onder leiding van Jo Willems

20.45-21.45 uur Dia's Tour de Mont Blanc door: Piet Knoester

21.45-22.30 uur gezellig babbelen

**16 oktober 2003 in café-zaal De Zwaan, Kapelstraat 23, 5591 HC Heeze**

19.00 uur start wandeling van 6 kilometer

20.45-21.45 uur Onderwerpen: 'Wat zit er in een trekkersrugzak', IML-IVV-Euraudax wat betekent dat, en de Saksische Schweiz een vergeten wandelparadijs

21.45-22.30 uur gezellig babbelen

**20 november 2003 in café-De Kruik, Hoekstraat 52, 5674 NP Nederwetten**

19.45 uur Verzamelen

20.00 Beugelen en Oud Hollandse spelen \*€3,- p/pers met hapje en babbelen

Willen belangstellenden voor deze speciale sluitingsavond van dit seizoen

€3,00 p/pers. z.s.m. overmaken naar giro 214962 OLAT te Weert o.v.v. 'Wandelcafé Beugelen'.

Dit om in te schatten op hoeveel mensen we op deze avond mogen rekenen.



### Zomerprogramma 2003

### wandelen op dinsdag

Datum	Tocht	startplaats
16-sep	'Groote Peel'pad	Rest. Bezoekerscentrum Mijl op Zeven, Ospel
30-sep	Beemd en Vressel	Café Oud Rooy, Markt 13, St. Oedenrode
14-okt	Dommeldal/Plateaux	Café de Woeste Hoeve, Mgr. Kuypersplein, Borkel en Schaft
28-okt	Boerderijroute	Caféboerderij/manege, Kreyl 40, Heeze (via Zwembadweg Geldrop)

De volgende wandelaars hebben een OLAT-wandelweg voltooid en hebben daarvoor een oorkonde met speld ontvangen:

### Hertog Hendrikpad (rondweg Eindhoven)

453. H. van Erven van Ossel	Valkenswaard 1 <sup>e</sup> maal
454. W. v.d. Ven	Valkenswaard 1 <sup>e</sup> maal
455. H. Veraa	Valkenswaard 1 <sup>e</sup> maal
456. W. Sterenberg	Eindhoven 1 <sup>e</sup> maal

### Peellandpad ('s Hertogenbosch – Roermond)

Lydia de Ligt	Utrecht 1 <sup>e</sup> maal
Fien de Ligt	Utrecht 1 <sup>e</sup> maal

### MARKEERDERS

Onze wandelpaden worden gemarkeerd door een aantal vrijwilligers. Elk jaar controleren zij tweemaal hun traject. Dit doen zij op een voor hen geschikte dag en brengen indien nodig nieuwe markeringen aan d.m.v. stickers, kunststofplaatjes of nette verfblokjes. Mocht er tussentijds een probleem ontstaan, dan herstellen zij het en maken een eventuele omleiding. Voor de markeerd-ers is een handleiding beschikbaar, uiteindelijk is een nette markering een visitekaartje. Mocht u ook een tra-

ject van circa 15 km willen adopteren, neem dan contact op met Theo Tromp.

We zoeken nog enkele markeerders voor de volgende paden.

Voor het traject Eindhoven-Station - Motel-Eindhoven is er al geruime tijd een vacature voor een vaste markeerder. Dit traject gaat ook deel uitmaken van het Airborne Wandelpad en kan gecombineerd worden met de variant. Ook zoeken we nog een coördinator voor het Hertog Hendrikpad

### AIRBORNE PAD MARKET GARDEN

Het traject is verkend en momenteel zijn werkgroep-teams bezig met de controle van de uitgezette route of de beschrijving klopt. Waarna begonnen wordt aan de aanvraag van de benodigde vergunningen. Deze maand wordt ook de route voorgelegd aan het bestuur van het Wandelplatform LAW om uiteindelijk te bepalen welke kleur markeringen we gaan gebruiken voor dit wandel-pad.

De bespreking met Geert Bakker van de ANWB en Arthur van Essen hebben ertoe geleid, dat de schakels niet opgenomen worden in onze wandelgids, maar deze zullen via het Internet bij de Tweevoeter ter beschikking worden gesteld. Wel gaan we kijken of gezamenlijke overzichtsboards in Arnhem, Renkum en Oosterbeek te realiseren zijn. Indien de aanvraag van

Geert Bakker bij de ANWB tot succes leidt zal dat verder resulteren in de projectleiding door ons voor deze schakels in de toekomst en een katern in onze wandel-gids.

Vanaf september zal er regelmatig een nieuwsbrief over het Airborne pad Market Garden in digitale vorm verschijnen, deze wordt per e-mail verzonden. Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om de provincies, gemeenten, pers en iedereen waar we mee te maken hebben op de hoogte te houden. Ook u kunt deze informatiebrief per e-mail ontvangen. Aanmelden kan via onze website. Op deze website staan ook een aantal foto's van langs de route. Natuurlijk vindt u de belangrijkste gegevens ook terug in uw clubblad: het OLAT-Nieuws.

### Openingswandeling 17 t/m 21 september 2004.

De etappes voor deze wandeling zijn bij benadering bekend.

1<sup>e</sup> dag Lommel - Valkenswaard 28 km overnachting Stayokay (jeugdherberg)

2<sup>e</sup> dag Valkenswaard - St.-Oedenrode 40 km overnachting Kampeerboerderij  
's avond bevrijdingsdefilé te Eindhoven.

3<sup>e</sup> dag St.-Oedenrode - Overasselt 63 km overnachting in groepsverblijf St.Walrick  
Mogelijkheid tot Grave (47 km) te wandelen en daar per openbaar vervoer (12 min.)

4<sup>e</sup> dag Overasselt - Drielse Veer 52 km overnachting in groepsverblijf Groesbeek

5<sup>e</sup> dag Oosterbeek (Veer) - Arnhem circa 20 kilometer.

De totale afstand zal dus plm.205 kilometer bedragen.

Een aantal leden heeft al ingeschreven voor deze tocht, waaraan maximaal 50 wandelaars kunnen deelnemen.

Inschrijven kan door overmaking van €25,00 als aanbetaling op giro **214962 t.n.v. OLAT te Weert.**

Ondanks het feit dat de prijs nog niet bekend is moet men toch rekenen op een bedrag van circa €225,-.

Hierbij is inbegrepen de overnachtingen met maaltijden, vervoer tijdens de tocht, verzorging, een waardig aandenken en een T-shirt.

Mocht je voor 1 januari besluiten niet mee te gaan kan dat zonder kosten. Vanaf 1 januari is de inschrijving ook open voor niet-leden.

We slapen in groepsverblijven, een lakenzak en slaapzak moeten wel mee. Realiseer u wel als u zich aanmeldt, dat het geen gewone meerdaagse wandeltocht is. Er wordt in groepsverband gewandeld.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Theo Tromp.

## DEELNEMERS 87<sup>e</sup> VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN

Frans Mostert	42	Annie van Neerven	15	Richard v.d. Pol	7
Conny Raymakers	41	Lies Wesseling	15	Rob Keetlaer	7
Piet Selten	41	Servee Derks	15	Wily de Haas	7
Riek Fiers	38	Trudy Taal	15	An Klarenbeek	6
Huub Raymakers	35	Wim Lubberding	15	Cor Jansen	6
Constant Dedel	33	Annie Beekmans	14	José Schimmel	6
Henk Visser	32	Anton Leygraaf	14	Maria van Hoek	6
Jan van der Zanden	31	Antoon Asveld	14	Marleen Otterdijk	6
Theo Tromp	31	Hennie v.d. Haring	14	Nellie Leijssen	6
Hennie van Megen	30	Ineke Toorn-Vrijthoff	14	Piet van Buul	6
Jan Stevens	29	Jan van de Ven	14	Riet Kelders	6
Toos van de Boom	29	Rieky Jacobs	14	Andre Loos	5
Bert Timmermans	28	Toos Snoeijen	14	Corry v/d Burgt	5
Henk Verbeek	28	Dick Verhagen	13	Henk Mikkers	5
Jan van Hogeloon	28	Jack van Dongen	13	Hugo Prinsen	5
Ben Duin	27	Jan Bruel	13	Inger Havinga-Drost	5
Frits van Duijnhoven	27	Jan Neggers	13	Jan de Wit	5
Peter van de Ven	26	Jan Soetens	13	Jop v.d. Berg	5
Piet de Ruijter	26	Piet Roijakkers	13	Kees Summeren	5
Ton Schenkelaars	26	Ria Neggers	13	Lambert Liefvering	5
Wim v.d. Wittenboer	26	Ton van Dijk	13	Martina de Wit	5
Gerrit Legierse	25	Ad Mollen	12	Nellie van der Hofstand	5
Jeannette van Boerdonk	25	Arie Evegroen	12	Piet Boudewijns	5
Ad Verbakel	24	Cobby Cissen	12	Annie Timmermans	4
Henk Frijters	23	Fred Fisser	12	Evert van Ampting	4
Klaas Bakker	22	Rianne Couwenberg	12	Franny van der Ree	4
Ad van Asten	21	Truus Mathijssen	12	Mieke v. Eert	4
Wim Kennis	21	Wim Coolen	12	Nellie van Keuten-van Weert	4
Wim Peters	21	Hans van Ginkel	11	Netty v.d. Berg	4
Hans Bontekoe	20	Piet Huyberts	11	Piet van der Ree	4
Ted Liebrechts	20	Ronald Menting	11	Regina Bakker	4
Maria van Stratum	19	Harry Rijkers	10	Rien van Ginkel	4
Marian Janze	19	Marcella Creemers	10	Ans Timmermans	3
Willy Timmermans	19	Rien v.d. Rijt	10	Marca Nelen	3
Frans Smits	18	Sjef van Gestel	10	Sander Frijters	3
Henk Vink	18	Willemien van Roon	10	Theo Bijl	3
Jans van Griethuizen	18	Ber Stijnen	9	Tiny Hurkens	3
Kees Mol	18	Jan Philipsen	9	Corry van Loon	3
Maria Sleuwen	18	Ron Timmermans	9	Fonny van Buul	2
Theo Gijzen	18	Tine Blanken	9	Hennie Bogaart-Peters	2
Wim Brooijmans	18	Willemien Konink-Hietland	9	Inge van Egmond	2
Caroline Dinmissen-Vernie	17	Hannie Uppelschoten	8	Mieke van Buul	2
Jo Akker	17	Jaap Blanken	8	Mieke van Buul	2
Johan v.d. Hoogenhoff	17	Marco Timmermans	8	Paulien van Berlo	2
Peter Mathijssen	17	Nellie de Bie	8	Peter van Buul	2
Frances Rouppe vd Voort	16	Nelly Leygraaf	8	Ria Trienekens	2
Jac. Duizer	16	Ria Hageman	8	Arie de Jong	1
Joop Krul	16	Rolf Craanen	8	Erik Trienekens	1
Louis Vernie	16	Willie de Bie	8	Job van Mil	1
Piet v.d. Laar	16	Gonnie van Gils	7	Jos Raaijmakers	1
Wilma Timmermans	16	Lida de Boer	7	Wil Wijnants	1

Corry van Loon-van Riel	?	Frank Weimar	?	Harrie Rooijmans	?
-------------------------	---	--------------	---	------------------	---

### DEELNEMERS 50<sup>e</sup> 4 DAAGSE APELDOORN 2003

Marian Janze	33
Jan van der Zanden	30
Frans Mostert	24
Wim Bakker	24
Henk Verbeek	23
Jan Rodenburg	22
Martha Rodenburg	22
Rolf Craanen	21
Bert Timmermans	18
Ernst-Jan van Eck	18
Ria Vredenburg	18
Theo Tromp	18
Wilma Timmermans	18
Willemien Konink-Hietland	17
Ad Koertjens	16
Willy Timmermans	16
Gerrit de Gier	14

Pia Kersten	13
Frans Smits	11
Harold Janssen	11
Piet Knoester	11
Henk Vink	10
Wim Lubberding	10
Lida de Boer	9
Wim Berkers	9
Arie Evergroen	8
Ron Timmermans	8
Arie van Veen	7
Marco Timmermans	7
Andre Loos	6
Anton Leygraaf	6
Jan van Hogeloon	6
Jan Soentens	6
Nelly Leygraaf	6

Peter v.d. Ven	6
Tjeu v.d. Kerkhof	6
Hettie Verberne	5
Tiny Nouwens	5
Toon van Wordragen	5
Corry van Loon-v.Riel	3
Lydia de Ligt	2
Marca Nelen	2
Ronald Menting	2
Wim van de Kerkhof	2
Evert van Ampting	1



## OLAT - CLUBREIZEN

### Programma 2003

27/28 sept. GR 56 Schönberg - St. Vith  
25 oktober GR 573 Eupen - Botrange

(overnachting in Jeugdherberg)  
23 en 17 km

### Aanpassen data clubreizen 2004

U zult al gemerkt hebben dat de data die voor onze clubreizen in het programmaboekje 2003/2004 staan vermeld niet correct zijn. Wij vragen u om deze data in het boekje aan te passen of nog beter ze alvast te noteren op uw clubkalender voor 2004. Wij zullen ook maandelijks de juiste data in ons clubblad opnemen.

De juiste data zijn:

Zaterdag 06 maart 2004	GR De Kempen	Arendonk – Pov. Domein Retie
Zaterdag 24 april 2004	GR 57	Hotton – La Roche en Ardenne
Zaterdag 19 juni 2004	GR 57	Bonnerue-Houffalize-Gouvy station
Zaterdag 21 augustus 2004	GR 573	Sart Lez Spa – Pepinster
Weekend 25/26 september 2004	Eifel JHB Gerolstein	Mürtenbach-Gerolstein, Gerolstein-Daun
Zaterdag 23 oktober 2004	GR 512	Diest - Houwaart

### Reglement Clubreizen OLAT

Inschrijven mogelijk tot 1 maand voor de reisdatum.

Inschrijven d.m.v. overmaking op gironummer 70.68.01 t.n.v. w.s.v. OLAT te Weert, onder vermelding van: datum clubreis en het aantal personen dat deelneemt en de gewenste opstapplaats.

<b>Kosten dagtocht:</b>	OLAT-leden	€17,50	<b>Kosten weekend:</b>	OLAT-leden	€50,00
	Niet-leden	€21,00		Niet-leden	€60,00

Afmelden is telefonisch mogelijk. ☎ 0495-537775

**Bij afmelding tot uiterlijk 10 dagen voor de tocht kan de betaling worden doorgeboekt naar de volgende tocht.**

Op uw verzoek kan 't bedrag minus €1,10 worden teruggestort.

Bij afmelding binnen 10 dagen voor de tocht wordt niet meer terugbetaald of doorgeboekt.

Mocht u verkeerd gelopen zijn bel na de afgesproken tijd de **NOODTELEFOON**; het nummer staat op de deelnamelijst.

### Opstapplaatsen en -tijden:

Eindhoven NS (Fuutlaan)	7.25 uur
Weert NS	8.10 uur

En bij voldoende belangstelling ook in: Sint Oedenrode, Son, Leende, Veghel, Keldonk, Helmond, Someren en Nederweert.

**Tenslotte:** Zorg voor een geldig grensdocument. Er is een excursieverzekering afgesloten. Deze geldt niet voor bagage en kostbaarheden.

### Informatie en inschrijfadres:

Toon van Wordragen, Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert, ☎ 0495-537775

E-mail: [toon.van.wordragen@hetnet.nl](mailto:toon.van.wordragen@hetnet.nl)



# KEMPISCHE WANDEL DAGEN-KEMPENLANDTOCHT

## Kempische Wandeldagen en Kempenlandtocht 2003

<u>2003</u>	3 daagse	2 daagse	1 dag	Totaal
35 Km	141	34	249	424
25 Km	232	87	395	714
15 Km	145	22	353	520
<b>Totaal 2003</b>	<b>518</b>	<b>143</b>	<b>997</b>	<b>1658</b>
<b>1984 t.m. 2003</b>	<b>12.521</b>	<b>3.270</b>	<b>9.268</b>	<b>25.060</b>



### Deelnemers Kempenlandtocht 2003 (cijfers zijn verwerkt in KWD-gegevens)

	110 km				80 km		
1	Akkerman	Wim		81	Ampting, van	Evert	OLAT
2	Bakker	Klaas	OLAT	82	Dubois	Helma	
3	Bollmann	Con		83	Douven	Mart	
4	Roupe vd Voort	Frances	OLAT	84	Buckx	Nancy	OLAT
5	Dekker	Marcel		85	Gemert, van	Sjors	
7	Eijgenraam	Ludo		86	Ginkel, van	Hans	OLAT
8	Fransen	Jan		87	Ginkel, van	Rien	OLAT
9	Frielink	Rob		88	Regtering	Ton	
10	Haandel, van	Gerrit		89	Velburg	Henk	
11	Heijden, van der	Cor	OLAT	90	Nelen	Marca	OLAT
12	Herman	Claude	OLAT	92	Bartelds	Henk	
13	Hoogenhoff, v.d	Johan	OLAT	93	Carra	Paolo	
14	Hopstaken	Paul		94	Driessen	Chris	
16	Jansens	Andre		96	Hozee	Gert	
17	Jong, de	Co		97	Pol, van de	Richard	OLAT
18	Klumpkens	Hanny	OLAT	98	Seepma	F	
19	Kroft, van der	Piet		99	Seepma-Waaksma	A.	
20	Leijtens	Jo		100	Smit	Dirk	OLAT
21	Nacken	Nicole		101	Sanders	Hein	
22	Peters-de Rijk	Aaf		102	Mollen	Ad	OLAT
23	Pol, van de	Teunis		103	Rijke, de	Adrie	
24	Prinsen	Hugo	OLAT	104	Rijke, de	Mart	
25	Ruyter, de	Piet	OLAT	105	Bijnen, van	Harrie	
26	Schmidt	Jan		106	Kroon	Jacobus	
27	Tops	Co	OLAT	107	Gevel, van de	Theo	
28	Vink	Henk	OLAT	108	Postma	Jan	
29	Westerhof	Ernest		109	Overbeek	Ronnie	
30	Ras	Tjabel		110	Wintermans	Jan	
31	Canters	Paul	OLAT	111	Keetlaer	Rob	OLAT
32	Baars	Dirk		112	Radder	Niels	
34	Craanen	Rolf	OLAT	113	Dorp, van	Koos	
35	Creemers	Marcella	OLAT	114	Taal	Trudy	OLAT
36	Griethuijzen	Jans	OLAT	115	Brunt	Rik	
37	Jacob	Bernard		116	Pakvis	Bert	
38	Jansens	Piet		117	Verkoelen	Alfred	
39	Klanke	Theo	OLAT	118	Leeuw, de	Raymond	
40	Veerman	Wim		119	Meeuws	Gerard	OLAT
41	Oort, van 't	Aart		120	Welten	Rinus	OLAT
43	Bindervoet	Dave		121	Knupert	Albert	

44	Peski, van	Henk		122	Gemert, van	Wim	OLAT
45	Leijtens	Frans		123	Berg, van de	Frans	
46	Velzen, van	Cor		124	Heijmans	Remy	OLAT
47	Vries, de	Hans	OLAT	125	Steenbakkers	Willem	OLAT
48	Tuinstra	Ekke		126	Essing	Erik	
49	Boer, de	Cor		127	Kesteren, van	Jos	
50	Vaessen	Erwin		128	Snoep-Vliegenthart		
51	Veer, van de	Trudy		129	Snoep	Rien	
52	Vereijken	Mari		130	Brasser	Cor	
53	Osborn	Jessica		131	Slot	Dick	
54	Nuys	Walter		132	Lauwers	Leo	
55	Boogerd, van den	George	OLAT	133	Huliselan	Boetje	OLAT
56	Weverbergh	Rik		134	Haan, de	Mark	
57	Louis	Pierre		135	Helmich	Frank	
58	Hens	Andre					
59	Winden, van	Henk			<b>totaal 53 deelnemers - 8 uitvallers</b>		
60	Dijk, van	Aart					
61	Smeulderen	Leon					
62	Bielz	Christian					
63	Vogelsangs	Jan					
64	Hoek, van de	Joop					
65	Kramer	Peter					
66	v.Biemen	J.D.					
67	Hamelink	Rino					
68	Oosterwijk	Luuk					
69	Verschuren	Jack					
70	Ven, van de	Huub					
	<b>totaal 66 deelnemers - 6 uitvallers</b>						



## OLAT KEMPISCHE WANDEL DAGEN 2003

**Rijm, door: Nelly van de Voort**

**1**

De eerste dag terwijl het zonnetje volop scheen  
gingen we door Geldrop heen  
Eindhovens Kanaal, even buiten Mierlo rust  
goed verzorgd, een hele must  
Nuenens Broek, Nuenen, een dorp in het teken van Van  
Gogh  
Kostershuisje, waar hij woonde en werkte staat er nog  
pauze, het St. Antoniuskapelletje zo rustig gelegen  
ook wij zijn daar even gebleven  
Collse Watermolen met amateur-schilders daarbij  
zij genoten, net als wij  
weer rust, daarna langs de Dommel prachtig  
sommige stukken wat modderachtig  
Langs het Eindhovens Kanaal kwamen we weer  
de zon scheen nu warm op ons neer  
maar met nog een paar kilometer te gaan  
was het voor vandaag gedaan

**2**

Bij zonnig stralend weer  
begonnen wij aan dag twee alweer  
Geldrop uit, een bosgebied in  
Mierlo, even later pauze een goed begin

Gebergten en Herselse Heide ingegaan  
schaduwrijk, droog een bui zou niet weerstaan  
pauze in Lierop, met zijn prachtige koepelkerk  
het is en blijft een knap stuk vakwerk  
Een park in, daarna natuurgebied Huvendersven door  
het zonnetje werd steeds warmer hoor  
Lierop en Strabrechtse Heide-paden soms mul zand  
af en toe langs een bosrand  
Even later een extra stop  
met water, snoep en drop  
dat hebben we zeer gewaardeerd  
dus jullie stonden daar niet verkeerd  
Strabrechtse Heide met heidevelden  
bijna in bloei zo vroeg, dat zie je zelden  
een stop, langs de Dommel, met eenden en ganzen op  
het water  
nu was het er rustig geen gesnater  
Geldrop, H. Brigidakerk prachtig staat zij daar  
te pronken jaar na jaar  
het kasteelpark met het kasteel er middenin  
nog een eindje en wij waren weer bij het begin

**3**

Nevelig maar later zon  
 toen dag drie begon  
 Geldrop uit, door natuurgebied Gijzenrooi  
 fantastisch mooi  
 de Grootte Heide met zijn mulle paden  
 rust, even onze accu opladen  
 weilanden met koeien en paarden  
 die er nu rustig graasden  
 Extra pauze met water  
 een kerkhof middenin de akker en even later  
 Kerkhof, een gehucht met mooie boerderijen  
 omringd door akkers en weiden  
 Heeze, "St.-Victor" bergkorenmolen, even verderop een  
 stop  
 daar was drank volop  
 door de Grootte Heide terug  
 rust en daarna ging het niet meer zo vlug  
 Het park met Kasteel Geldrop er in gelegen

over verharde wegen  
 nog een paar kilometer te gaan  
 kwamen we bij het beginpunt aan

**BEDANKT**

Wij liepen met velen de Kempische wandeldagen  
 en hadden niks te klagen  
 drie dagen door het Brabantse Landschap gezworven  
 begonnen vroeg in de morgen  
 De pauzeplaatsen goed gekozen  
 het was er aangenaam verpozen  
 vrijwilligers stonden er klaar  
 voor een hapje, drankje of het doorprikken van een  
 blaar  
 Alle mensen die zich hebben ingezet hiervoor  
 hartelijk bedankt hoor  
 en als de gezondheid het toelaat  
 zijn we volgend jaar weer paraat

<b>COMMISSIE LPS:</b>	<b>LANGE AFSTAND, PRESTATIE EN SNELWANDELEN</b>
-----------------------	---

**Voorlopig klassement Clubkampioenschap OLAT per 26 augustus 2003**

1	<b>9895 Hugo Prinsen</b>	36	1360	Ad Verbakel	600	Cees Punselie
2	<b>7000 Ad Mollen</b>		1360	Hans de Vries	600	Andre Loos
3	<b>6485 Rolf Craanen</b>	38	1340	Gerard Meeuws	600	Wim Brooymans
4	6305 Klaas Bakker		1340	Rini Welten	74	580 Rien van Ginkel
5	<b>1 6285 Marca Nelen</b>	40	1335	Claude Herman	75	540 John V Puyvelde
6	5920 Frits v Duijnhoven	41	1210	Ron Timmermans	76	485 Bert Timmermans
7	5910 Theo Klanke	42	1155	Hein Dirkx	77	470 Henk Aerdts
8	5905 Evert van Ampting	43	1145	Cees Lambregts	78	10 380 Jose Schimmel
9	5750 Paul Canters	44	1110	Ben Smeenk	11	380 Bertie Mennen
10	5670 Piet de Ruijter	45	1065	Theo Lormans		380 Jacq Hendriks
11	5590 Boetje Huliselan	46	1060	Piet Bernaerts	12	380 Caroline Dinnissen
12	<b>2 5385 Hanny Klumpkens</b>	47	1010	Kees Mol		380 Louis Vernie
13	<b>3 4845 Conny Raymakers</b>	48	1005	Ad Martens		380 Ted Liebrechts
	4845 Huub Raymakers	49	980	Joop Krul		380 Dirk Smit
15	4 4780 Marcella Creemers		960	Hans van Ginkel	13	380 Toos v/d Boom
16	4740 George v. d. Boogerd		960	Willem Steenbakkers		380 Jan Bruel
17	4090 Sjef Koolen	52	905	Ton van Dijk		380 Jos Donkers
18	3595 Michel van Krimpen	53	875	Theo Tromp	14	380 Hedy van Erp
19	3555 Fr. Rouppe vd Voort	54	760	Theo Gijzen		380 Peter van Erp
20	3315 Henk Vink		760	Wim vd Wittenboer		380 Fred Fisser
21	5 3295 Nancy Buckx		760	Gerrit Legierse	15	380 Anja van Kempen
22	3220 Ronald v Oort	8	760	Maria van Hoek	16	380 Henny v/d Haring
23	3125 Wim van Gemert	9	760	Jeanne Beex	17	380 Trudy Taal
24	2990 Frits Mennen		760	Peter vd Ven	18	380 Joke Vossenbergh
25	2575 Cor vd Heijden		760	Jan vd Zanden		380 Frank Weimar
26	2480 Rob Keetlaer		760	Wim Peters	96	19 310 Riet Emans
27	6 2010 Ria Vredembregt	62	740	Kees Lambregts	97	20 300 Coos Verburg
28	1785 Marco Timmermans	63	700	Henk v/d Boom	98	21 250 Riet Wassenbergh
29	1720 Richard v.d.Pol	64	640	Hans Brongers	22	250 Margriet Fischer
30	1620 Johan vd Hoogenhoff	65	630	Peter vd Meijs		250 Toon van Wordragen
31	1590 Anne Radder		630	Piet vd Laar		250 Tjeu vd Kerkhof
32	7 1590 Jans v Griethuizen		630	Ad van Asten		250 Henk Plasman
33	1505 Co Tops		630	Anton Leijgraaf	103	200 Antoon Asveld
34	1500 Servee Derks		630	Jan Soetens	104	150 Paul Koks
35	1480 Ben Duin	70	600	Jan Warrink		

## PROGRAMMA OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP 2003

12 september	Etten-Leur	Kennedymars	80 km	Stichting	finish 380 punten
12 september	Zeewolde	ZtotZ	110 km	Stichting	finish 400 punten+ tijdbonus<19 uur
12 september	Haaksbergen	Kennedymars	80 km	D.I.O.	finish 380 punten
13 september	Waalwijk	Kennedymars	80 km	Stichting	finish 380 punten+ tijdbonus<13 uur
19 september	Bergeijk	Kennedymars	80 km	Stichting	finish 380 punten+ tijdbonus<13 uur
20 september	Nijmegen	N'megen-R'dam	160 km	RWV	finish 500 punten
26 september	Leerdam	80 van de Glasstad	80 km	O.C.G.	finish 380 punten

### **Voor de nieuwe competitie 2004 gelden:**

05 oktober	Tilburg	NK 50 km	alle afstanden	HVB/RWV	Tijdschema
18 oktober	Leersum	Euraudax	150-125-100	Euraudax	350-325-300
24 oktober	Bocholtz	Nacht van Bocholtz	100-110 km	NOAD	400

## **5<sup>de</sup> Kempenlandtocht**

**31 juli op 1 augustus**

### **Door: Klaas Bakker**

Het is donker in het bos, er is geen maan meer te bekennen. Even zagen we een klein, smal sikkeltje aan de hemel, maar dat was al snel weer verdwenen.

We wandelen over een brede geasfalteerde baan door de grensbossen met België, deze is ooit aangelegd om de smokkelroutes beter te kunnen controleren. Later werd de weg ook gebruikt door de jeugd in hun snelle bolides, als racebaan. Vandaar dat er nu op verschillende plaatsen slagbomen over de weg zijn aangebracht.

Vanuit het bos naar de open heide komt ons een vieze grondlucht tegemoet, die ons de adem beneemt. Gelukkig duurt dit niet lang.

We passeren achter langs de Achelse Kluis en gaan richting onze eerste caférust op 26 kilometer.

De kop is eraf en we komen langzaam in vorm voor de nog resterende kilometers.

Het was een goed idee om deze tocht samen te voegen met de Kempische Wandeldagen. Als je na afloop nog voldoende energie en zin over hebt kun je de twee resterende dagtochten nog aan deze nachttocht vastkoppelen. Donderdagavond om 20.00 uur wordt er gestart voor de 110 km en om 23.00 uur begint de 80 km. De startplaats is sporthal De Kievit, aan de Linze in Geldrop. De aansluitende dagparkeers van de Kempische Wandeldagen beginnen hier ook.



Om 19.45 uur gaan alle deelnemers naar buiten en wordt er een groepsfoto gemaakt. Verder worden er enkele Long Distance Walker-spelden uitgereikt. Bij het luiden van een 'Vredesklok' gaan er 66 wandelaars op pad voor het eerste deel van de 110 km. Het is dan nog behoorlijk warm en bijna iedereen wandelt

in korte broek en shirt de avond in. Wij hebben allemaal een parkeersbeschrijving meegekregen, maar die zullen we deze nacht niet nodig hebben. Er is uitstekend met krijt gepijld op alle kruisingen van wegen en verharde fietspaden. Het voordeel van krijtpijlen is dat je ze na afloop ook niet hoeft op te halen, en gelukkig blijft het

de hele nacht droog!. De pijlers en voorlopers: Theo Klanke, Hugo Prinsen en Paul Canters moeten kilo's krijt (en nog in kleuren ook) bij zich gehad hebben. De caférust "Zomerhof" te Borkel en Schaft mogen we om 5 minuten voor middernacht verlaten. Op dat moment zijn we echter pas binnen en ik besluit eerst maar een colaatje te drinken en dat gaat er wel in... Ik wandel samen met Cor van der Heijden. Ruim 20 jaar geleden was Cor een gerenommeerde lange-afstandwandelaar bij OLAT. Ongeveer 15 jaar terug ging Cor hardlopen en dat ging hem zo goed af, vooral het berglopen, dat OLAT werd vergeten. Maar Cor kreeg blessures, en hij ging weer wandelen, dat op het gestel toch een iets gunstiger uitwerking heeft door het vriendelijker bewegingspatroon. En nu is het wandelritme bij Cor weer helemaal terug om het uren achtereen te kunnen volhouden. Na middernacht komen we door De Malpie, een prachtig natuurgebied. Het is windstil, alleen een enkele meeuw laat zich horen vanuit de vennen, waar een lichte nevel boven hangt. Onder de bomen is het donker en het geasfalteerde fietspad is soms moeilijk te volgen. Toch komen we uit bij de wagenrust die op bijna 40 km ligt. Als we door Bergeijk komen zien we dat het 01.30

uur is en de temperatuur op dat moment is 15 graden. Even later in Riethoven is het 16° C.

In Riethoven bij de caférust hebben we er 48 km opzitten. Hier hebben we een verplichte rusttijd tot 03.45 uur. We krijgen een bon voor soep en pakken daarna nog een cola. We gaan weer naar buiten, de vroege morgen tegemoet.

Ergens in Waalre wijst de thermometer 17°C aan en als de voorspellingen kloppen zal het een warme dag worden, met een hittegolf in het vooruitzicht voor de komende week.

Het is inmiddels licht geworden als we naar de volgende wagenrust komen die op 65 km ligt bij een viaduct over de A2. Hierna wandelen we door het buitengebied van Eindhoven weer terug richting Geldrop.

Daar staat voor ons een pasta-maaltijd klaar met geraspte kaas en een gebakken ei. Het opdienen gaat allemaal erg vlot en we staan zo weer buiten om aan de eerste Kempische wandeldag van 35 km te beginnen. Het is dan even na 08.00 uur. Wij krijgen hier een nieuwe routebeschrijving mee, die we echter onderweg helemaal niet nodig zullen hebben. Voor noodgevallen is het toch wel handig als je de beschrijving bij de hand hebt.

We moeten nu overschakelen op een heel andere parkoersmarkering, namelijk de welbekende gele OLAT-pijlen, en die moeten ze aan het eind van de dag wel ophalen.

We kregen ook zes consumptiebonnen mee voor de wagenrusten onderweg.

Er zitten nu veel onverharde paden in het parkoers en dat wandelt prima als afwisseling en is bovendien aangenamer voor de voeten na 75 km over verharde wegen. De eerste wagenrust bereiken we al na 5.6 km. We zijn toch maar gestopt voor een bekertje thee en een punt vlaai. Ergens onderweg moet ik het maïsveld in. Cor, waar ik nog steeds mee wandel, doet het ondertussen even rustig aan en maakt wat 'voorzichtige' strekoefeningen.

## Kempenlandtocht 2003

Door: Co Tops (nr 27)



Het gaat nog steeds goed met ons, maar we voelen wel dat we al meer dan 12 uur aan de wandel zijn. We passeren ook regelmatig mensen van de dagtocht. We scharrelen wat rond door een mooi bosgebied, waar het kurkdroog is. Dan weer een wagenrust op 16.5 km. Weer nemen we een stuk vlaai, nu met cola, daar kun je een tijdje op vooruit.

De verzorging op de lange-afstandtocht is fantastisch. Vooral 's nachts kwamen we niets tekort. Het is ook de 5<sup>de</sup> keer, misschien dat er daarom iets extras gedaan is!

We komen ook in Nuenen, daar is in het centrum tegenover het park met vijver en fontein en een standbeeld van Vincent van Gogh, de caférust. We krijgen hier de waarschuwing dat er pijlen weggehaald zijn. Maar, dat valt mee. Cor en ik weten hier onze weg wel te vinden.

De laatste wagenrust komt eraan op 30 km. Daarna is het nog maar een klein stukje naar het eindpunt van deze prachtige nacht- en aansluitende dagwandeling. Met de komende warme dagen in het vooruitzicht ga ik nu toch liever zwemmen en spaar m'n wandelkilometers voor een latere datum...

Omdat je op 1 been niet kunt staan, laat staan lopen, besloot ik na mijn geslaagd debuut op de 110 km. in 2002 dit jaar een 2<sup>e</sup> poging te wagen. Het betekende nu wel een soort thuiswedstrijd.

Mijn voorbereiding was verre van ideaal. De bedoeling was om tijdens de vakantie in Italië een aantal keer een opwarmingswandelingetje te maken, maar dit werd door de warmte aldaar aardig verpest. Alleen een tochtje langs Le

---

Cinque Terre was het enige wapenfeit, overigens een aanrader voor wandeltochten als je daar toch in de buurt bent, het slenteren door Rome en Assisi leek wel een warming-up, maar dan een verkeerde.

Na een paar adviezen van Theo, bijvoorbeeld dat je je als individuele weggebruiker moet gedragen en dan vooral niet door rood lopen, kozen ruim 60 mannen en vrouwen het wandelpad. Bij de eerste de beste verkeerslichten was het raak, wat 10 minuten eerder was verkondigd werd nu door een aantal genegeerd met als gevolg dat ik de kop niet meer heb teruggezien. De tocht begon met een flink stuk Groote Heide. En precies op een van de meest steekgevoelige plaatsen was de eerste wagenrust. Maar ik was voorbereid, ondanks dat ik mijn benen had geprepareerd met anti-muggemelk, stak een d(w)aas dwars door mijn T-shirt. Die leeft niet meer. Het was tevens de laatste plaats waar we door OLAT-supporters werden aangemoedigd. Daarna de oversteek richting Leenderbossen. Daar was al weer de 2<sup>e</sup> wagenrust, met dezelfde bezetting, maar daarover later meer. Inmiddels was het ook een beetje donker geworden en lopend over de verharde weg richting Achelse Kluis moesten wij zo nu en dan de zaklantaarn gebruiken om de wilde dieren op afstand te houden.

Zo kwamen we langs dat klooster, maar dat hebben we niet kunnen zien, het was donker, de monniken hadden zich al te rusten gelegd. Vlak daarna doemde in de verte de 1<sup>e</sup> caférust op, café Zomerhof in Schaft. Hier konden we onze bagage begroeten.

Op naar de Malpie, dat betekent een paar bochten richting Borkel, vergeet het maar. Linksaf en een flink stuk onder het dorp door, wat kan zo iets tegenvallen. Toch bereikten wij via het bijna slapende centrum de ingang van de Malpie. Daar kan het zo mooi zijn ware het niet dat het nog donkerder dan donker was en bovendien mistig. Er schijnen vennen te liggen. Het enige voordeel was dat je niet over de hoofden hoefde te lopen zoals op een fraaie zomerdag nogal eens het geval is. Aan het einde troffen we weer een wagenrust en tevens de lopers van de 80 km, zij kwamen van rechts en hadden dus voorrang.

Na de samenvoeging kwamen we o.a. via de 2 beloofde niet verharde wegen, uiteindelijk telde ik er tot de grote rust 4, en via Westerhoven (16° C) aan in Bergeijk (17° C), waar op het meest zuidwestelijke punt alweer een wagenrust was ingericht. Onderweg bleek dat, ondanks dat het donker was, de route prima gepijld was, zelfs te volgen door eventuele slaapwandelaars.

Alweer 2 dames, die wij al een paar keer eerder hadden gezien. Uiteraard stond ik daar stil bij de verzorging en doe dat nu ook. En dan bedoel ik niet de goede verzorging zoals in de bossen van Lieshout, heel veel verderop. Slechts een paar dames stonden voor ons klaar gedurende de nachtelijke tocht. Dat zo weinig dames, zo nu en dan bijgestaan door iemand van het mannelijke geslacht, dit goede werk verrichtten verdient alle lof. Zij voorzagen ons van een natje en een droogje en wij hielden ze wakker. Voor wat hoort wat.

Op naar Riethoven voor de 2<sup>e</sup> caférust. De uitbater moest hier in tegenstelling tot de 1<sup>e</sup> post wel wakker blijven. Voor de tweede keer werden we verwelkomd door de tassenbrigade.

Van Riethoven naar Waalre. Ook hier een pittig ometje, want in plaats van de kortste weg via de Keersop moesten we via de Volmolen, het Timmereind en 't Loon. Een paar lange stukken, het werd inmiddels licht en de mist verdween. In Waalre was de zoveelste wagenrust en daarna was er ook nog eentje in de buurt van het voormalig Animali. Het leuke van dit stuk was voor mij dat ik achtereenvolgens bijna langs mijn geboortehuis kwam, langs het huis waar ik ben opgegroeid en niet zover van het huis waar ik nu woon. Zo zie je nog eens iets van de wereld.

En zo kwamen we na een kleine 75 km terug in Geldrop alwaar we in de kantine van de kynologenclub op een bord pasta werden getrakteerd, geen chinees. Nu is warm eten voor mij op zo'n vroeg tijdstip een ware opgave, maar het lukte mij toch de koolhydraten binnen te krijgen.

Hierna stroomden we in de 35 km. van de Kempische Wandeldagen. En dat betekent veel minder verharde wegen en paden. En dat hebben we geweten. Het leek wel of elk bultje, elk stukje los zand in het parkoers opgenomen was. Niet erg voor een 35 km maar iets minder na zo'n 80 km. Maar dat was aangekondigd en dat gaf een en ander een apart cachet. De blik moest niet meer op de grond gericht worden, want de krijt-pijl+-K aanduidingen waren vervangen door de bekende routepijlen. Maar na zoveel gekrijt op de grond daalde de blik zo nu en dan toch naar beneden. Een volgend probleem werd de temperatuur, want na die heerlijke 16° en 17° in de nacht steeg het tot over de 25°. En daar was ook de zon, maar een goede pet doet wonderen. Wat mij wel opvalt is dat wij in Nederland geen waterdrinkcultuur hebben, er wordt onderweg mijn inziens veel te weinig gedronken. In zuidelijke landen zie je de mensen constant met een fles water aan de mond. De omstandigheden waren het meest voelbaar in Nuenen, alwaar de zuurstof zeer asociaal al helemaal opgesoupeerd was door de wandelaars voor ons. Natuurlijk die lui die door rood waren gelopen. De snelheid zakte dramatisch. En dan duurt de tocht tot de eerstvolgende caférust, gelukkig de laatste, steeds langer en langer. De 100 kilometer was in ieder geval bereikt en de laatste 8 à 10 zou ook wel lukken. Dus maar even naar huis gebeld dat het einde in zicht was. Ik had mijn onderweg opgepikte loopmaatje toch nog beloofd dat wij een zeer fraai stukje natuur in de Collse Zegge voorgeschoteld zouden krijgen, die dit jaar niet zwemmend afgelegd hoefde te worden. Hij flikte het nog wel om zijn rechtervoet in de modder onder te dompelen, maar hij moest beamen dat dit een mooi stukje was. En zie, open terrein en daar was de snelheid

weer. Dat hielp de laatste meters om toch uiterst fraai lopend door de finish te komen.

De tocht is mij meegevallen en alhoewel ik zeker 97,8% van de route al eens bewandeld of befietst had,

was de tocht minstens zo mooi als vorig jaar; het toetje: De Kempische wandeldagen mochten er zijn. Maar voor mij geen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dag. Organisatie bedankt.

## Tropische Kempenlandtocht

### Henk Bartelds

Het hele jaar door train ik voor de enige wandeltocht, die bij mij in de wijk wordt georganiseerd. In Nijmegen begint mijn voorbereiding voor de Vierdaagse van Apeldoorn. Mijn trainingsopbouw is dit jaar helemaal verstoord door het besluit van de Nijmeegse marsleider om op woensdag mijn onreglementaire afstand tien kilometer in te korten. In Geldrop ga ik mijn trainingsachterstand goedmaken, dacht ik. Het voordeel van de Geldropse Kennedymars is dat een grote afstand 's nachts kan worden afgelegd en 's nachts schijnt de zon weinig. Toen ik nog rood haar had, verbrandde mijn huid reeds door het licht van de maan. Tegenwoordig ben ik blond, maar voor de zon ben ik nog steeds bang.

Op donderdag 31 juli 2003 vertrek ik vroeg in de avond per fiets uit de Einthovenstraat naar de plaats Eindhoven om met de Helmondse bus laat in de avond bij Sporthal de Kievit in Geldrop aan te komen. Terwijl een Gentse wandelvriend zich achter de fotograaf verstoppt, sta ik tussen 'meer dan honderd' Kennedy-marscheerders te poseren.

Omstreeks 23.00 uur meen ik het startschot te horen en



vertrek ik voor een tocht door aanvankelijk een zeer donker stuk Nederland. Mijn zaklamp is net in staat om mijn schoenen te beschijnen, zodat ik de prachtige natuur om mij heen niet kan zien. Gelukkig loop ik samen met Harry uit een plaats in de buurt van het vestingstadje Heusden langs de route van de Kennedymars van de Langstraat. Hij houdt mij op het rechte pad. Waar we geweest zijn weet ik niet. De namen Leende, De Malpie, Valkenswaard en Bergeijk hoor ik noemen.

Telkens als ik uitgeput dreig te raken, staat er weer een wagenrust op mijn pad. Terwijl Theo Tromp een cursus 'opbergen gebruikte bekertjes' geeft, verzorgen de dames en heren mij op voortreffelijke wijze.

Bij 'van Sebille' in Riethoven raak ik even overstuurd als mijn rugzak onvindbaar is. Na lang speuren blijkt mijn rugzak op mijn rug te liggen, waardoor ik hem niet herkende. Mijn voeten doen al lekker pijn als ik samen met Harry Riethoven verlaat. Daarvoor wandel ik: voor de blaren en de brandende voetzolen. We lopen richting Loon, maar of we daar ooit zijn doorgekomen, weet ik niet. We komen wel door de Anna Paulownalaan.

Vroeger woonde Anna Paulowna in de wijk waar ik nu woon in een paleisje bij mij om de hoek.

Ik verlang naar de hondenclub. Ik heb gehoord dat we daar hondenbrokken krijgen. De temperatuur is de hele nacht niet laag geweest, maar vroeg in de morgen stijgt

de temperatuur naar tropische hoogte. Het grote zweten

is begonnen. Honden kunnen niet zweten. Wat moet Shirley, een lid van de familie van King Charles, het warm hebben in de Hondenclub. Haar bazin Conny is er ook. Conny heeft me nat gespoten bij Orpheus, het startpunt van de Apeldoornse Vierdaagse, maar als ik haar daar over aanspreek, zegt ze dat ze nog nooit bij Orpheus is geweest. In de Hondenclub worden geen brokken geserveerd, maar staat pasta op het

menu. Na de maaltijd volgt het zwaarste gedeelte van de tocht naar Nuene en terug.

Het parkoers in de Kempen rond Geldrop is even warm en zwaar als op de Veluwe rond Loenen. Heel graag had ik op een privé-terrein een handje aardbeien weg willen nemen. Onderweg word ik enkele malen voorbij gelopen door een plaatsgenote die de honderdentien kilometer doet. Zij heeft jaren meer ervaring dan ik. Misschien leer ik in de toekomst ook nog zo snel lopen. Op het heetst van de dag naderen we het Nuene van Van Gogh. Bij het passeren van de Aardappelerlaan voel ik me helemaal thuis. Vroeger woonde ik op een aardappelschip en aten we elke dag aardappels. Bij 'Schafrath' neem ik een lekker trappistenbier, terwijl Harry een alcoholvrije bestelt. Aan de bar valt iemand steil achterover. Komt het van te veel bier of door de tropische hitte? Misschien door een combinatie van beide omstandigheden.

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Waar of niet waar? Na de laatste wagenrust loopt het parkoers langs een kanaal zonder einde. Onderweg word ik verrast door een wandelaar die zich voordoet als een verslaggever van SBS6 die mij wil interviewen. Op de warmste dag in Nijmegen heb ik tegen een verslaggeefster gezegd dat ik een witte Kerst prefereer boven

een tropische Zomer. De wandelaar kent mijn tekst uit zijn hoofd.

Op 15.30 uur op vrijdag 01 augustus 2003 arriveer ik half gesmolten in de Kievit.

Het diploma voor deze heroïsche tocht krijg ik nog nagestuurd. Apeldoorn, 19-08-03

### De Sectie Lange Afstand van de KNBLO heeft de volgende onderscheidingen toegekend aan:

#### Long Distance Walker, Brons

060 Ad Leermakers Hart van Brabant  
061 Wim Akkerman FLAL

#### Kennedy Walkers, Brons

Richard Klein Bennink Zutphen  
Andy Hoogendoorn Alphen a/d Rijn  
Anne-Mieke Rensen Raamsdonkveer  
R. Minheere Middelharnis  
Liévine Peeters Breda  
Rik Brunt Wijchen  
J. Swager  
J. Hut Haarlem  
Arie Blonk Ridderkerk  
T. Arink Eibergen  
Fulpe van Oosten Schiedam  
Ron van de Winden Pijnacker  
Hans van Ginkel, OLAT Best

#### Super Kennedy Walker, Zilver

J. Courtois Seegers 's Gravenhage  
M.M. Muris Maastricht  
Hans Brongers Houten  
Jaap Haalboom Ede

#### Super Long Distance Walker, Zilver

041 Ad Leermakers Hart van Brabant  
042 Jan Seuren Merselo

#### Master Long Distance Walker, Goud

028 Ad Leermakers Hart van Brabant

Yw Cheung Zoetermeer  
H. Sars Eindhoven

#### Master Kennedy Walker, Goud

Marca Nelen, OLAT Etten Leur  
M. Douven Ospel  
J. Kemper 's Gravanhage  
Gerry Peters Nijmegen  
Ronald van Oort, OLAT Utrecht  
Ton Kanters Teteringen  
Alfons Ovelgönne Dülmen (D)  
Willy v.d. Haterd Geffen

#### Master Kennedy Walker Award 25x

Evert van Ampting, OLAT 's Hertogenbosch  
Jp van de Akker De Rips  
Nancy van Oort Noorderloos  
Chris Driessen Hilversum

## OLAT IN DE ACHTERHOEDE BIJ DE KENNEDYMARS SOMEREN

Door: Peter van de Ven

Om maar meteen een misverstand te voorkomen: uiteraard zijn er veel meer leden, die de voorhoede en de middenmoot vormden, maar "lantaarndragers" moeten er nu eenmaal ook zijn. Misschien dat Ad via internet al een overzicht gemaakt heeft van de tijden van alle leden. In Someren is het "spitten" in de uitslagenlijsten al iets gemakkelijker, omdat de deelnemers van het "Rondje Someren" (40 km) en de mini-Kennedymars (8 km) niet meetellen voor het clubkampioenschap. Er blijven dan nog maar 2387 lopers over.

Wij hadden met zijn vieren afgesproken in Eindhoven, waar we om kwart voor zeven de bus naar Someren zouden nemen: Jan Bruel, Trudy Taal, Ad Mollen, en ondergetekende. In Someren zat Theo al op het terras tegenover het gemeentehuis. We hadden nog een zee van tijd om bagage af te geven., en nog wat te consumeren. Dat de bus Someren niet inreed, waardoor we een kilometer naar de markt moesten lopen, daar zullen we niet moeilijk over doen.

Om tien over tien aangesloten bij de laatste 400 lopers, voor het eerste "rondje" van 13 km. Na 6 km de eerste rust gepland. Dit was niet zo verstandig, want de weg, die net nog voor 90% gevuld was, was nu voor 98% leeg.

Bij terugkomst in Someren de eerste verzorging. Van drinken werden we door de organisatie ruimschoots voorzien, eten liet wel eens te wensen over. In vergelijking met Sittard kan het in ieder geval beter. In Mierlo, de Jan van der Zanden-"stad" was het weer volop feest. Dit was al drie kwartier van tevoren te horen, zelfs voordat we de E34 overstaken. Dat feest was ook wel nodig, want hierna kwam een heel lang stuk naar Helmond Brouwhuis. Net rond die tijd begon

de ochtendschemering, en dat is voor mij aanleiding om slaap te krijgen.

In Helmond Brouwhuis de grote rust, waar je toegang had tot je bagage, om eventueel andere schoenen en sokken aan te trekken. Eigenlijk was er geen aanleiding om iet anders aan te doen, het was ideaal Kennedyweer, 's-nachts niet al te koud en door het wolkendek ging de temperatuur overdag niet zo omhoog.

Tot Vlierden (46 km) had ik Trudy en Theo al enkele malen op de rustposten gezien. Van Ad Mollen en Jan had ik al lang niets meer vernomen.

De startkaart bevatte een strip, waarop onze doorkomsttijden geregistreerd werden. Mijn gemiddelde





was nu al 4,6 km, dat zou vanmiddag een latertje worden.

Bij een van de volgende rusten, waarschijnlijk Liessel, was er zelfs iemand van de organisatie die ons ongerust trachtte te maken, maar wij zijn ervaren lopers - dank zij een van ons zitten we gezamenlijk over de 100 Kennedymarsen - dus zijn poging was tot mislukken ge-



'Vroege OLAT-vogels': Hans Brongers en Rolf Craanen

doemd.

In de buurt van Ommel kwamen we samen met de 40 km-lopers, dit gebeurde vrij geruisloos, ook op dat traject waren er al velen een eind verder.

In Asten was het erg rustig op het controlepunt, sporthal "De Beiaard". Waarschijnlijk hadden de meesten gekozen voor de gezelligheid in de "binnenstad" van dat dorp.

Hierna was het een kippeneindje (4 km) naar Heusden, waar het in café "De Pandoer" weer een drukte van belang was. Hier kwamen we onze hele groep weer tegen. Ad en Jan zaten er al, die waren toch ergens gepasseerd.

## WADLOOPWEEKEND PIETERBUREN

### Door: Theo Tromp

Vrijdag 20 juni vertrokken we met een groepje (Anja van Kempen, Frans Joosten, Riet Emans, Willem Schoonhen, Marcella Creemers, Hanny Klumpkens en Theo Tromp) richting Pieterburen. Na eerst even kennis gemaakt te hebben met ons gastgezin waar we sliepen op een keurige slaatzolder, brachten we een bezoek aan het zehonden-opvangcentrum en maakten een korte wandeling. Bij terugkomst voegde Jans van Griethuizen zich bij ons en genoten we van een goede maaltijd. Wat later op de avond arriveerde de nog werkende klasse Jan & Francien van Berkel en Conny Nakken met de hondje Shirley en de groep was compleet. We waren niet de enige wandelaars, want ook een groep van NOAD uit Bocholtz en van cwsv Prinses Marijke uit Geldermalsen w.o. Ton & Ankie van Andel.

's Avonds werd er gezellig een trappistenbier gedronken, dat is tegenwoordig ook in Groningen te verkrijgen.

's Morgen liep de wekker een uur te vroeg af, het licht ging aan maar ging net zo snel weer uit. Om vijf uur was het echt tijd, ontbijten en naar de start een kop kof-

Vanaf nu ging de zon een steeds nadrukkelijker rol spelen.

Nu nog 6 km lopen naar Someren-Eind (74 km), dat helaas aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart lag. Jammer dat we niet meteen mochten oversteken, op het laatst wil je toch zo snel mogelijk de stal in, nu mochten we ruim een kilometer de activiteiten op het water bestuderen, maar de autoweg aan de overkant was nadrukkelijker aanwezig.

In Someren-Eind nog een keer de inwendige mens verzorgd. Nu nog even diezelfde weg als vannacht naar de finish. Vlak voor de finish moesten we nog 1500 meter "omlopen" door een paar buitenwijken. Leuk voor de mensen daar, dat ze ons mochten aanmoedigen, maar diep in mijn hart had ik best willen "verdwalen", toen de finish onder handbereik was. Ad Mollen had mij hiervoor gewaarschuwd, dus liet ik het maar op mij afkomen.

Net voor de finish moest ik meedoen aan "het volk wil brood en spelen". Ik kon de spreekstalmeester niet ontlopen, 100 meter voor en achter mij niemand, dus ik deed maar alsof ik de held was, die 12 minuten before countdown het meer net redden. Theo Gijzen deed dat wat slimmer, die zette er nog een "eindsprint" in, waardoor de arme man maar nauwelijks adem kreeg om vragen te stellen.

Maar Ad Mollen en Jan Bruel gaven rondom zes uur, de sluitingstijd, weer volop animatie. Zij hadden de rode lantaarn, dus zij werden volop gefêteerd. Begeleid door ..tig auto's, en ook het straatorkestje gaf een aubade. Ergens had ik een "bijna dode" dit glorieuze moment gegund, aan de andere kant kun je beter een kleine twintig uur zonder veel problemen met plezier lopen, dan dat je tussen twaalf en zes uur overwegend "zielenpoot" bent, en dan als pleister op de wonde voor een kwartier de belangrijkste persoon van Someren en omstreken!



fië nog even om wakker te worden. Dan rijden we in colonne naar de dijk, hier stappen we uit en de chauff-

feurs rijden door naar het veer en arriveren een half uurtje later weer bij ons.

Dan gaat het echt gebeuren. Na even een toelichting en de verzekering dat we veel water zouden tegenkomen i.v.m. de oostenwind van de laatste dagen, wandelen we het wad op.

Het is even glibberen en glijden door de slijk van de nieuwe landaanwinning, niet meer bedoeld om nieuw land te winnen, maar om de verzilting van het land achter de dijken tegen te gaan. De hele tocht blijven we dit toch regelmatig houden, maar het weer is goed en de stemming ook. Helaas moest Jans met een groepje terugkeren, daar ze volgens de gidsen wat te ver achter waren geraakt.

Jan van Berkel merkte dat zijn schoenen al oud waren en de gehele zool bleef in de slijk hangen. Gelukkig was dit op het laatste stuk en konden de droge schoenen aan.

Rond half twee arriveerden we op Schiermonnikoog, daar wasten we ons in een paar watertroggen.

Daarna werden we keurig met de bus naar het dorp gebracht. Na eerst even de inwendige mens voorzien te hebben van een uitsmijter, waarbij Conny, die met de veerpont over was gekomen zich ook bij ons voegde, besloten we fietsen te huren. We maakten nog een fietstocht over het eiland om op tijd voor de laatste boot weer terug te zijn bij de haven. Aan de andere zijde hadden we een klein probleem. De startonderbreker was niet op te heffen, omdat de contactsleutel nat was geworden en de batterij daardoor was ontladen. Gelukkig kon men via een café toch aan een batterij komen, maar daardoor kwam er van gezamenlijk eten niets terecht. Wel konden we gezamenlijk lekker even bijpraten over deze fijne dag.

Zondagochtend kwamen we per toeval tot de ontdekking dat er een plaatselijke wandeltocht was (stond in LWP) en we besloten hieraan mee te doen. De afstand

27 kilometer en met onze groep brachten we het aantal direct op 32 deelnemers. Bij de dijk stond iemand van de organisatie ons op te wachten en nam Shirley mee met de auto tot na de dijk. Hier was het voor hondjes, hoe klein ook niet toegestaan. Aan het eind van de dijk lag een leuk dorpscafé, waar we een plaatsje op het terras zochten. In het zonnetje genoten we van het geheel. Ook onderweg stond regelmatig een verzorging klaar, waar we gratis blikjes drinken, koeken e.d. kregen. Later hoorden we dat de tocht eigenlijk georganiseerd zou worden door een VVV, maar dat deze er vanwege het



geringe aantal deelnemers van af zag. Het Waddencentrum vond echter dat nu zij in het LWP stond toch doorgaan moest vinden, zodat er geen wandelaars voor niets naar Pieterburen kwamen. Een zeer goede zaak en wij genoten van het open Groningse Landschap, maar ook van de smalle schelpenfietspaadjes die door het land heen lagen. Het weekend zat er weer op en iedereen was tevreden en volgend jaar?

Dan willen we naar Ameland, weer in juni. Wil je ook mee geef je dan alvast op als belangstellende.

## Met Euraudax vanuit Tielen in België

Henri Floor en Coos Verburg

[www.henrifloor.nl](http://www.henrifloor.nl)



Het weekend van zaterdag 28 op zondag 29 juni 2003 organiseerde Euraudax een wandeltocht van 100 km vanuit Tielen. Tielen is gelegen in de driehoek Turnhout, Kasterlee en Herentals en behoort tot de gemeente Kasterlee. De start was zaterdagochtend om 11.00 uur. We reden dit keer heen en weer met de eigen auto. Het openbaar vervoer tussen Tilburg en Turnhout is niet bepaald optimaal. De Belgische maatschappij "De Lijn" onderhoudt hier een busverbinding. Er werden drie afstanden georganiseerd, te weten 100 km, 75 km en 25 km. Er deden 61 wandelaars mee waarvan 54 op de 100km, 4 op de 75 km en 3 op de 25 km. Op de 100 km waren 4 uitvallers. Er deden opvallend veel Nederlanders mee. Wij telden er 18. Daarnaast waren er behalve uit België, deelnemers uit

Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Hoewel de start officieel om 11.00 uur was werd om 11.00 uur omgeroepen, dat we over 5 minuten zouden starten. Uiteindelijk vertrokken we om 11.08 uur. Op een A5-je stonden de verschillende rustposten vermeld. De tocht was ingedeeld in 4 lussen van respectievelijk

25 km, 31 km, 29 km en 15 km. Er waren 8 wagenrusten op respectievelijk 7, 16, 34, 50, 66, 75, 81 en 94 km. Er was een korte caférust in een McDonalds restaurant. Verder waren er 3 grote rusten in de startlocatie. Dat was het ontmoetingscentrum aan de Kas-

teeldreef te Tielen.

De eerste 7 km van de tocht voerde voornamelijk over rustige wegen, die allen wel verhard waren. Daarbij kwamen we door Hoge Rielen. We zagen af en toe dat



we liepen over grondgebied van de plaats Lichtaart, behorend tot de gemeente Kasterlee. Opvallend hier in België is de zeer grote verscheidenheid aan huizen. Het lijkt wel of hier geen schoonheidscommissie is die bepaalt of een huis wel in zijn omgeving past. De temperatuur lag op onge-

veer 24°.

Bij de Keesemolen sloegen we af en volgden hier het Sniederspad

*De Keesemolen te Kasterlee is een houten standaardmolen met open voet die in 1650 opgericht werd en sinds 1945 langs de Geelsebaan staat.*

*GR 565 Renier Sniederspad (Antwerpen - Bladel, via Turnhout)*



*Het Sniederspad (120 km) loopt door de Voorkempen (Antwerpen-Antitankkanaal), via Zoersel en Wechelderzande, door de Noorderkempen (Turnhout-Hoge Rielen) naar Bladel.*

*Het pad is opgedragen aan Renier Snieders. Deze Kempische dokter van Nederlandse afkomst - een tijdgenoot van Hendrik Conscience - schreef, net als deze laatste, historische (streek)romans, die opgang maakten in de periode van het ontwaken van het Vlaamse bewustzijn. Later evolueerde zijn werk naar een meer realistische, verbitterde stijl. Het Sniederspad vindt zijn ontstaan in de weg die Renier en August aflegden om elkaar destijds "ergens in de Kempen" tijdens vakantieperiodes te ontmoeten ... tochtjes die toentertijd veelal met paard en rijtuig werden afgelegd. Het oorspronkelijke Sniederspad dateert eigenlijk uit 1937, maar was ondertussen in de vergetelheid geraakt. In 1988 werd het pad (her)ingewandeld en in het GR-net opgenomen als hommage aan de 100ste verjaardag van het overlijden van Renier Snieders.*

Na de eerste wagenrust bij de Kabouterkensberg dwaalden we door het bosgebied van de Kaboutertjes. Waarschijnlijk vanwege de warmte lieten de kaboutertjes zich nu niet zien.

*De Kabouterkensberg is een zanderige, beboste heuvel in de buurt van Kasterlee Deze is gelegen in een bos met een heleboel naaldbomen, waarin houten bruggetjes, trapjes en een heus kabouterhuisje zijn gelegen* Daarna dwaalden we nog een tijdlang door heuvelachtig bosgebied.

Op de eerste grote rust, die op 25 km lag kregen we een lang stokbrood met beleg als lunch. Ik had nu trek en haalde nog een stokbrood. Ik bleek één van de weinigen te zijn die een tweede stokbrood haalde. De tweede lus voerde in de richting van Herentals. We kwamen uit bij een grote begraafplaats. Het was hier heuvelachtig en langs de begraafplaats liep een kruisweg met talrijke kapelletjes er langs. Aan het einde van de kruisweg was een kerkje. We bleven een tijdlang langs de begraafplaats lopen. We sloegen af en kwamen toen op korte afstand langs een uitzichttoren, Toeristentoren genaamd. Hier vlakbij was de 3e wagenrust.

*De toeristentoren, in de bossen van de Springberg, biedt je een prachtig vergezicht over de talrijke bossen van de streek. Bij helder weer kan je zelfs Antwerpen zien. Deze houten uitkijktoren werd gebouwd op het hoogste punt van Herentals*

We liepen Herentals in en kwamen langs kasteeltje La Paige. Bij riviertje de Kleine Nete sloegen we af. Een informatiebord kondigde aan dat in de Kleine Nete een vistrap werd aangelegd voor ongeveer €140.000. Iets verderop stopte de wandelgroep. De werkzaamheden ten behoeve van de vistrap hadden er voor gezorgd dat een deel van het officiële parkoers was geblokkeerd. Een deel van een brug over de Kleine Nete was weggehaald. Daarop volgden we een alternatieve route door Herentals. We bereikten het Schelde-Maas kanaal bij een sluis waar het Schelde-Maas kanaal in het Albert kanaal stroomt. Op het moment dat we het Schelde-Maas kanaal verlieten viel een wandelaar. Omstanders raakten bijna in paniek, omdat de man niet meteen opstond. Later hoorden we van de man, dat de manier waarop hij was gevallen wel vaker (bij hem) voorkwam en als het aan hem had gelegen, weliswaar met wat vertraging verder had willen meelopen, maar dat is er niet van gekomen. Deze man in kwestie was bij ons al eerder opgevallen, omdat hij zonder kousen aan liep. Een km verderop was een caférust in een McDonalds restaurant. Na deze caférust op 42 km liepen we naar het pretpark Bobbejaansland. De parkeerplaats van Bobbejaansland was uitgestorven. Verderop zagen we de laatste personeelsleden het terrein verlaten. Bij het park staat een grote elektriciteitswindmolen met daarop de tekst [www.bobejaansland.be](http://www.bobejaansland.be). We zagen op verschillende straatnaambordjes de plaatsnaam Olen vermeld. Via Lichtaart werd het Ontmoetingscentrum in Tielen bereikt. We hadden hier een warme maaltijd op 56 km. Nu zetten we koers naar Turnhout. Het was nu donker geworden en de reflectievesten werden omgedaan. Mijn wandelstokken werden tevoorschijn gehaald. In het donker zie ik minder goed. Daar ik ook nog zwakke enkels heb, is een verzwikking niet onmogelijk. Temeer daar ik dit jaar al tweemaal een enkel flink verzwikt heb, besloot ik het nachtgedeelte van de wandeltocht



met stokken te lopen. Op 66 km werd in Turnhout aan het Lode Peeters-plantsoen in de wijk Parkwijk de 5e wagenrust bereikt. Ik kwam hier de man met de hamer tegen. Daarop besloot ik uit te vallen. Coos had geen problemen en liep de tocht verder wel succesvol uit. Met de verzorgingsauto werd ik naar het ontmoetingscentrum gebracht. Dit centrum bleek de gehele nacht open te blijven. Er was één deelnemer die gehuldigd werd voor het behalen van een gouden arend. Het bleek ook dat de verzorgingswagen na elke wagenrust hier naartoe terugreed om de voorraad aan te vullen. Rond 4.30 uur op zondagochtend kwam de wandelgroep aan voor een ontbijt. Hieraan deed ik ook mee. De

stoelen in de ontmoetingszaal waren niet makkelijk om lang in te rusten, waardoor ik besloot om in de auto te gaan slapen. Om 7.05 uur kwamen de wandelaars aan bij de finish. We feliciteerden talrijke wandelaars met het behalen van deze tocht. Rond 7.30 uur reden we huiswaarts. De 145 km werd in 1¼ uur afgelegd, waarna ons bed geduldig wachtte.



## ***Constant in het buitenland***

*Een impressie van twee buitenlandse wandelreizen die Constant Dedel deze zomer heeft gemaakt.*

### **Hærvejsmarchen te Viborg (Denemarken)**

Op donderdag 26 juni vertrok ik per trein van Baarn naar Apeldoorn, hier stapte ik over op een bus van 'Betuwe Express'. We vertrokken om 23.30 uur en reden via Hengelo en Oldenzaal naar de Duitse grens. Bij Wildeshausen hadden we een korte koffiestop bij een Raststätte. Daarna ging het via de autobaan via Bremen en Hamburg naar Raststätte Hüttenberg, waar we ontbeten. Het was inmiddels vrijdagmorgen.

Na het ontbijt reden we via Flensburg naar de Deense grens om vervolgens via de brug over de fjord bij Vejle in Viborg te komen.

Wij kwamen omstreeks 9.45 uur aan bij de Nørdre Skole, waar we zouden overnachten. De rest van de middag kon iedereen naar eigen goeddunken invullen. 's-Avonds vond op het kazerneterrein de openingsceremonie plaats, traditiegetrouw met muziek en diverse redevoeringen.

**Op zaterdag 28 juni** werd er om 5.00 uur gestart vanaf het kazerneterrein. We wandelden in noordelijke richting over de Nørremølle Å en passeerden plaatsjes zoals Bakkehus en Jakobsburg. Een grindpad leidde ons door een gebied met aan weerszijden grafheuvels die namen dragen als: Luhøje, Gedhøj en Alkær Høj.

Bij Vejrum Nørreremark was een grote rustpost. Slingerpaden brachten ons bij Over Viskum, Vinkelyst en Fårdal. Daarna staken we een voormalige spoorbaan over en zagen, in de omgeving van het dorp Velds, de grafheuvels van Månehøje liggen.

Over hellende bospaden bereikten we Øby, hier was tevens de tweede rustpost ingericht. Na de pauze trokken we verder door de bossen en later over verharde wegen naar Viskum en Vejrumbro. Nadat we de Nørre Å waren overgestoken bereikten we onze derde rustplaats. In het volgende traject merkten we nog een plaatsje op met de Hollandse klank: Vinkel

Nadat we ook nog voorbij een vierde verzorgingspost waren gekomen, liepen we over zandwegen en een oude spoorbaan naar de zuidkant van de Søndersø, een meer dat tegenover Viborg ligt. Nu we Viborg weer in zicht kregen was ook de route voor vandaag spoedig ten einde gewandeld. Het was een zonnige en warme wandeldag.

**Op zondag 29 juni** begonnen we aan de tweede wandeldag. Voor ons uit liepen de marathonlopers. Het eerste stuk van de route leidde ons door de stad tot aan de Nybro en vandaar wandelden we in oostelijke richting. We volgden zandpaden met wederom zicht op

grafheuvels. We zijn het ene historisch waardevolle plaatsje amper door of er dient zich alweer een voormalig heilig oord aan: Vibæk, een heilige beek.. Dan, na Bruunshåb, weer grafheuvels met de naam: Stenshøje en Kongehøj. Nu troffen we echter ook iets van deze tijd: de forellenkwekerijen bij Rindsholm. Bovendien kregen we even daarna een prachtig uitzicht op Holmenhus.

De Kirkeager høje is eveneens een oude begraafplaats, maar dat was geen beletsel om er ook een tijdelijke rustplaats in te richten voor vermoeide wandelaars. Bij Almind werden de paadjes steeds smaller tot we door Gammel Almind trokken naar een stukje echte oude Heerweg. Daarvandaan daalden we af, door het gras, het Petersdal in. Hiervandaan dwaalden we door de natuurgebieden Kapeldalen en Mostgård Bæk. Uiteindelijk lukte het ons, om al kruipende door een greppel, daar te komen waar we moesten zijn. Boerenerven en asfalt wisselden elkaar regelmatig af voor we Kattalle en Bisballe bereikten. Bij Ravnsbjerg waren vele vergezichten.

We volgden daarna een pad langs Haldsf en maakten een rondje over het schiereiland met eeuwenoude bomen: Inderøhus Skov.

Nadat we de Gjelbro waren overgestoken, zwierven we over heidevelden met wat klimwerk over de Troldelugten en de Stanghede. Via een sleuf, waar eens een spoorbaan door liep, kwamen we bij de Guldborgland Plantage.

---

In Finderup was de derde grote rustpost van vandaag. Na de rust liepen we over zandpaden naar de Viborg Hedeplantage. Bij een schietbaan hadden ze een laatste rustplaats voor ons opgezet.

We waren nu vlak bij de stad Viborg en vanaf hier kon de intocht naar en door de stad Viborg beginnen.

De finish was op het kazerneterrein bij de Tinghallen.

In de ochtenduren was het warm, maar in de loop van de middag begon het te regenen. Het was een mooie,

afwisselende wandeltocht. Er 4500 wandelaars, waarvan 250 uit Nederland.

**Op maandag 30 juni** keerden we huiswaarts met pauzes bij het wegrestaurant Hüttenberg en bij Raststätte Dammer Berge, waar we lunchten. Daarna volgden we de autosnelweg over Osnabrück naar Apeldoorn, hier was tevens mijn eindpunt van deze gezamenlijke wandelreis naar Viborg.

### **Four Days Walks te Castlebar (Ierland)**

**Op woensdag 2 juli** vertrok Constant vanuit Baarn per trein naar Schiphol waar ik bij de balie van KLM/Aer Lingus incheckte voor een vliegreis naar Dublin. Hier kwam het vliegtuig om 10.45 uur (Ierse tijd) aan. Een bus van 'Van Dongen Reizen' bracht ons naar Castlebar waar we omstreeks 16.30 uur aan kwamen. Nadat diverse groepjes bij hotels waren afgezet, bracht de bus onze groep bij een B&B-pension aan de Pontoon Drive, waar we deze dagen zouden logeren.

's- Avonds vond de feestelijk opening van de Vierdaagse plaats bij 'Welcome Inn'. Dat ging als gewoonlijk gepaard met de wandelparade door de stad en enkele toespraken.

**Op donderdag 3 juli** startten we om 8.30 uur vanaf het 'Welcome Inn Hotel'. We liepen in de noordelijke richting via Pontoon Road, Knockaskibbole naar Sarnaght, waar een routesplitsing van de 20 en de 40 km stond aangeduid.

Wij, de wandelaars op de 40 km, gingen verder noordwaarts via Windy Gap naar Lough Beltra, waar we later enige tijd een meer in de zuidwestelijke richting volgden.

Nadien wandelden we in zuidoostelijke richting over Tawnycoolawee en Rathbawn terug naar de finish.

Het was een mooie tocht bij prima wandelweer.

Die middag was er na de finish in het 'Welcome Inn' nog muzikaal entertainment voor de liefhebbers. 's- Avonds werd er een Irish Night georganiseerd met muzikale omlijsting door Mike Baynes en de wereldberoemde Cresham Dancers.

**Op vrijdag 4 juli** werd er weer om 8.30 uur gestart vanaf het 'Welcome Inn Hotel'. We wandelden nu in westelijke richting via Snugborough, Kilnageer tot Raheens. Vervolgens werd een wending gemaakt naar Letter en Derrintoura. Opvallend waren de vele bremstruiken die aan weerszijden langs de grindwegen stonden. Na enige tijd doemde Lough Beltra op, dat we ter linkerkant volgden tot aan Glenisland. In dit stadje zagen we een mooie witte kerk.

Nadat we door Monagerraun waren gekomen en wat grindwegen hadden gevolgd kwamen we op het boerenland terecht. Hier liepen we langs weilanden en passeerden diverse boerderijen.

Rathbawn was daarna het laatste plaatsje voordat we terug kwamen bij de finish. Het was wederom een mooie route en goed wandelweer.

In het 'Welcome Inn Hotel' was 's middags weer muzikaal entertainment en 's avonds live entertainment met bekende Ierse musici.

**Zaterdag 5 juli** vertrokken we om 8.30 uur vanuit dezelfde locatie. We wandelden nu via Newantrim naar Clydagh, waar de route van 20 en 40 km uit elkaar ging.

De veertigers wandelden nu richting Cloonkes om daarna de weg naar Ross West te kiezen. Alsof de parkeerbouwer een weerkundige was, liet hij ons nu alle windrichtingen bezoeken. Het belangrijkste was echter dat hij niet vergat daarbij mooie plekjes uit te kiezen. Zo was Tawnykinaff een plaatsje met mooie boerderijen. In dit landelijke gebied was ook een verzorgingspost voor de ramblers opgezet. In de verte zagen we ze in een lange sliert naderen.

Wij volgden nu enige tijd kronkelige en bergachtige grindwegen met veel vergezichten en bereikten daarna Burren. Vanaf hier moesten we in zuidelijke richting wandelen en passeerden nog de plaatsjes Sarnaght en Knockaskibbole voordat we bij de finish kwamen. Met goed weer was het wederom een prachtige wandeldag. Net als voorgaande dagen was er ook nu weer muzikaal entertainment. Om 19.30 uur vond in de kerk van de Holy Rosary een mis voor de wandelaars plaats. De avond werd besloten met muzikaal live-entertainment door The Castlebar Ramblers in het 'Welcome Inn Hotel'.

**Op zondag 6 juli** wandelden we vanaf het 'Welcome Inn Hotel' eerst een eind door de stad met passage van de Mall, waar vroeger de startplaats was. Nadat we de spoorlijn over waren, wandelden we richting French Hill en daarna naar Lightford. Na wat omzwervingen kwamen we bij Manulla. Hier volgden we kronkelige wegen die de heuvels in gingen. Jammer genoeg zat alles in de wolken, en daarom kregen we geen vergezichten te zien. We volgden het heuvelige parkoers tot Miadletown. Daarna gingen we asfaltwegen volgen en kwamen via Lecarrow en Derrynacross in Breandrum terecht.

Al geruime tijd hoorden we autoverkeer in de verte.

Later bleek dat we die autobaan ook over moesten steken om bij de finish terecht te komen.

Ondanks het regenachtige weer werd het een mooie wandeldag door een prachtige omgeving.

In totaal gingen er 729 wandelaars van start, waaronder 173 Nederlanders. Net als voorgaande dagen was er na afloop weer muzikaal entertainment.

Om 18.30 uur vond de sluitingsceremonie plaats met prijsuitreikingen en diverse toespraken. 's-Avonds was er een blarenbal met muziek door The Castlebar Dancers. Er werden ook dansdemonstraties gehouden.

**Op maandag 7 juli** werden we na 8.30 uur door de bus vanuit onze verblijfplaatsen opgehaald. Zodra iedereen in de bus zat reden we naar Dublin met onderweg een

koffiestop in Mullingar. Tegen de middag arriveerden we in het centrum van Dublin ter hoogte van Trinity College. Daar kregen we gelegenheid om even Dublin in te wandelen en te winkelen of te lunchen. Vervolgens reden we naar Dublin Airport, waar we ons lieten inchecken.

Tegen zes uur (Ierse tijd) vertrok het vliegtuig naar Schiphol, waar we om 20.30 uur arriveerden. Ik was om 22.30 uur weer thuis in Baarn.

## **Hallo Wandelaars: waar zijn die heuvels toch gebleven?**

**Door: Inge van Egmond**

*Als u mijn impressie leest hoe ik de Vierdaagse van Nijmegen 2003 heb beleefd dan weet u dat na afloop!*

**Maandag 14 juli:** Op deze dag vertrokken wij: Kees, Piet, Sjaak en Inge rond 8.30 uur naar Nijmegen. Het was mooi weer. Rond 11.00 uur kwamen we aan in de stad, waar Piet even moest zoeken want het is daar eenrichtingverkeer en dat is wel een probleem, vooral als er ook nog veel paaltjes in de weg staan.

Miranda en Corné waren al ter plaatse toen wij arriveerden. Ze hadden ons aangemeld en een plaatsje voor ons gereserveerd.

Toen zijn we gezamenlijk naar het Julianaplein gegaan om onze startkaart op te halen, daarna hebben we onze oproepkaart bij OLAT afgegeven. Hierna zijn we nog naar het Kolpinghuis gegaan waar de Gouden kruisdragers bij elkaar komen. Dat is een mooie traditie. Rond 18.00 uur was het tijd om te eten, daarna gingen Kees, Corné en ik nog een terrasje pikken en zijn vervolgens om 22.30 uur gaan slapen om op de eerste dag van de Vierdaagse weer fit en gezond aan de start te verschijnen.

**Dinsdag 15 juli:** op dinsdagmorgen begon de Vierdaagse pas echt. Piet deed mee voor de 26<sup>e</sup> keer, Sjaak en Kees allebei voor de 18<sup>e</sup> keer en ik voor de 2<sup>e</sup> keer. De heren gingen omstreeks 5.30 uur van start op de 40 km en ik liep voor een diploma op de 30 km. Om 8.00 uur begon ik aan de tocht. Het parkoers was wel erg druk, maar mooi. De eerste kilometers kon ik gewoon doorlopen. Na enkele kilometers kwam ik in een mooi plaatsje waar ik even de tijd nam voor het drinken van een glas chocomel. Maar, na 10 minuten weer in de benenwagen en op weg richting Elst. Bij de eerste verzorgingspost van de Sprong heb ik koffie gedronken en ben toen doorgelopen naar Elst. Omstreeks 11.00 uur kwam ik in Elst, ik had er al 12 km wandelen op zitten. Hier trof ik Piet en Kees. Na een kwartiertje gingen we met z'n drieën verder. Piet en Kees hadden er al ruim 20 km op zitten, maar voor ons was het nu nog even ver tot aan de finish.

We kwamen om 15.40 uur bij de finish. We hebben daarna nog een lekker glaasje bier gedronken en zijn om 16.00 uur naar onze verblijfplaats gegaan. Het was een leuke, maar zeer warme dag met een temperatuur van rond de 30°

**Woensdag 16 juli:** Voor vandaag zijn vanwege het extreem warme weer de routes van de 50 en 40 km met 10 km ingekort. Het zou rond de 34° C worden. Op deze dag, die ook wel de dag van Wijchen wordt genoemd liepen Kees, Piet en Sjaak maar 30 km en volgens het reglement zijn ze dus uitgevallen, maar dat is natuurlijk een grapje van Inge. Toch heb ik alle begrip voor de organisatie, die mochten niet het risico nemen! Alleen de route voor de wandelaars op de 30 km werd niet ingekort. Zij liepen het officiële parkoers, en Inge dus ook! Ik vertrok rond 8.00 uur. Het was toen al veel te warm en ambulances reden af en aan. Ik had het geluk dat ik voldoende eten en drinken bij me had. Geen alcohol, maar sportdrink en water!

In Wijchen vroeg een verslaggever van SBS 6 nog hoe het met me ging. Ik had een waterzak van 2 liter in mijn rugzak. Met deze hitte is water van levensbelang. Ik had de eerste 15 km goed doorgelopen en was al omstreeks 11.00 uur in Wijchen. Nu hoefde ik gelukkig op het heetst van de dag niet zover meer te lopen.

**Donderdag 17 juli:** Kees was weer vroeg uit de veren. Rond 4.00 uur wilde ik de mensen die woensdag 10 km minder hadden gelopen vandaag 50 km laten lopen, maar Kees en Piet hadden al vlug door dat dat weer een grapje van Inge was. Ik was om 6.30 uur opgestaan om mijn derde etappe te lopen. Na een goed ontbijt ging ik tegen 8.00 uur van start. Ik had heerlijk de ruimte om te lopen. Bij de RET, OLAT en de Sprong heb ik koffie, yogi-drink en karnemelk gedronken. Vandaag was het echt mooi wandelweer en gelukkig niet zo warm. Ik liep weer stevig door en was omstreeks 12.15 uur bij de Sprong waar ik heerlijke soep heb gegeten met brood en nog fruit toe. Rond 12.45 uur arriveerden Kees en Piet daar ook. Om iets over 13.00 uur zijn we toen met z'n drieën verder gegaan om gezellig samen nog 15 km af te leggen. We vroegen ons af: waar zijn toch die heuvels gebleven? Het antwoord was vlug gevonden: plat gelopen! Dat zijn toch leuke dingen. Net zoals deze dag, waarop we om 15.30 uur binnen waren, en we nog ruim de tijd hadden om een heerlijk biertje te drinken.

**Vrijdag 18 juli:** Dit is alweer de laatste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik was vroeg wakker, om 6.45 uur had ik al ontbeten en ik kon er weer tegen voor

de laatste loodjes. Ik ging omstreeks 7.45 uur van start. Vandaag moesten we richting Overasselt en op de route was het weer een drukte van belang, maar dat is toch wel gezellig! Om 13.10 uur moest ik nog maar 8 km afleggen. Bij restaurant De Molen heb ik een hele lange stoppauze gehouden omdat Piet en Kees nog helemaal niet in zicht waren. Omstreeks 14.45 uur ben ik toen maar weer op weg gegaan naar Nijmegen. Ik kwam na een tijdje op de St. Annastraat, of de Via Gladiola, waar ik de mensen, die daar zaten heb bedankt voor de gulle gastvrijheid, snoep en water.

Bij de hoofdtribune mocht ik 2 bossen bloemen in ontvangst nemen. Nog hartelijk bedankt hiervoor. Ik kon om 16.00 uur finishen.

Het was een hele mooie week, ondanks de warmte. Hierbij willen Kees Mol en Inge van Egmond Hein Lenders en de zijnen bedanken voor de goede zorgen

bij De Ganzenheuvel en de ploegen die op de OLAT-posten hun werk deden. Hartelijk bedankt voor alles. Zaterdagmorgen zijn we om 8.00 uur opgestaan en hebben toen de spullen gepakt. Het laatste ontbijt was om 9.30 uur. Miranda en Corné namen onze koffers mee naar Breda.

Omstreeks 11.00 uur liepen wij richting de Waal en troffen daar Piet. Wij zijn toen ook maar naar Breda gereisd.

Om 13.00 uur boodschappen doen en toen snel, snel, snel met Kees naar het Stadskantoor.....voor de Vierdaagse huldiging. Dat is een leuke traditie.

Ik hoop dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad en we zullen maar zeggen: Tot de volgende OLAT-winterserie.

Met groeten van Kees en Inge.

## ZOMERTIJD

### Ad van Asten

Wandelmaat Piet hebben er in totaal 18 uur voor uitgetrokken om op de Vierdaagse beslagen ten ijs te komen. We verdeelden deze wandeltijd mooi over het Hertog Hendrikpad en het Vennekespad, die paden moeten immers ook in onze belangstelling blijven.

Met deze bij honderd kilometer in de benen moeten we de Nijmeegse Vierdaagse toch aan kunnen; en zo geschiedde.



### De Nijmeegse Vierdaagse 2003

Maandagmorgen haalt Piet me om half tien thuis op en we rijden rustig naar de Vierdaagsestad. Het meeste verkeer is al met vakantie, het belooft dus een prettig pendelweekje te worden. Zelfs ons vaste parkeerplekje bij de koffieshop is beschikbaar!

Wat een ruimte op de Wedren, eindelijk hebben ze daar de juiste opstelling gevonden. Logistiek inzicht van Johan natuurlijk, grapje, maar met goed luisteren bereik je veel!

De start- en finishkraampjes staan nu ook ideaal en alles lijkt perfect geregeld voor de dag van morgen. Bij zijn startkraampje probeert Piet nog vlug een echte "Senior" van mij te maken, maar de instructies van de bureau-listen is doeltreffend: ze houden zich keurig op de vlakke.

Dan maar even naar Theo om de kaart in te leveren. Die zit daar prinsheerlijk in het lommer op het Julianaplein. We hebben niet veel tijd om te kletsen. Theo heeft immers zijn 'relaties', en die passeren daar op zo'n dag bij de vleet. Is het jullie ook opgevallen dat hij tegenwoordig in is voor wandeltraining met of zonder hondje!

Op de terugweg naar de auto nog even bij de Philipsstand onze wandelspullen ophalen en we kunnen terug naar huis en de Tour.

Op de 1<sup>e</sup> wandeldag rijdt Piet keurig om half vijf voor en we denken zo tegen kwart voor zes geknipt te zijn voor de start. Dat valt echter behoorlijk tegen. Nadat we 'in eerste instantie' keurig achter bij de meute zijn aangeschoven, staan we daar na een kwartier nog op dezelfde plaats. Mensen achter ons zijn dan al lang afge-

haakt, en ook wij besluiten op onderzoek uit te gaan; bij de poort van de buurman kunnen we zo doorlopen. Het zal er allemaal wel bijhoren, net zoals die senioren die 's morgens voor de meute heen mogen vertrekken en elkaar dan met de wandelstok te lijf gaan omdat de een iets gunstiger staat opgesteld dan de ander!

Vanaf de Wedren worden we vrolijk toegezwaaid door Coby en Nellie, zo weet ik dan ook weer dat het mijn verjaardag is!! In ieder geval bedankt dat jullie er aan dachten.

We passeren de brug, nemen de trapjes, en ook het tunneltje behoort tot het verleden terwijl de begonia's even later nog even luid door de nog prille morgen schallen. Ondanks de massale inschrijving voor deze Vierdaagse kunnen we toch nog goed uit de voeten komen. Als we in Bemmelen aankomen, zijn de muzikanten daar al volop bezig met hun serenades. Het belooft een prachtige dag te worden, en het zonnetje zal ons de rest van de dag vergezellen.

OLAT neemt op het volgende traject altijd een prominente plaats in, en ook dit jaar is het rustparadijs weer een drukte van jewelste. De wandeling door het achterland van Arnhem verloopt eveneens rustig. Hoe vredig liggen daar de recreatieplassen, zelfs de horeca geeft er geen thuis!

Omstreeks half tien maken we onze 'glorieuze' intocht in Elst. Het lijkt echter alsof daar de laatste jaren een beetje de fut uit is, trouwens het komt me ook voor dat het Betuwedorpje langer wordt (of breder!). Hoe het ook zij, we trekken hier weer met z'n allen doorheen en in een lange file gaat het daarna op Valburg aan. Onze

sponsor (of zijn wij de sponsor?) bedacht dit jaar een andere organisatie, zodat we vandaag alleen net buiten Elst onze verzorging krijgen. Het is zoals de laatste jaren gebruikelijk toch een goed rustpunt op onze dagelijkse wandeling en die versnaperingen krijgen we er gratis bij.



De omgeving rond Valburg en Ewijk straalt weer de nodige rust uit en zonder noemenswaardige problemen bereiken we Oosterhout. Och, het is wat warmer dan normaal, maar daar zijn we deze zomer inmiddels wel aan gewend geraakt. Op de dijk staat gelukkig een slap windje en de toren lonkt al van verre.....

Twee lieve bureaulisten: Carla en Theckla, weten dat ik jarig ben. Ze zingen een verjaringsliedje en ik krijg een kaart, dank je wel dames! Verder wordt gemeld dat we woensdag warmtekorting krijgen, dus dan hoeven we maar 32.4 km in plaats van de geplande 39.5 km. Dat scheelt 7 km, maar we missen daarmee wel mooi onze 1<sup>e</sup> sponsorverzorgingspost net voor Wijchen.

Op de 2<sup>e</sup> dag verloopt de start soepel en eigenlijk valt er niet zo veel over deze dag te vertellen. Het eerste uur wandelen we door de bebouwde kom naar de Hatertsebrug. Vervolgens gaan we met z'n allen over een stoffig



paadje naar Alverna. In de strakblauwe lucht hangt OLAT boven de weg. Willem maakt ons dit jaar wel heel erg duidelijk waar zijn verzorgingsposten te vinden zijn. Het is daar een drukte van jewelste!!

Coby en Nellie komen ons aanmoedigen, en Coby spreekt vermanende woorden in onze richting, als ze merkt dat we helemaal geen water lusten.....

Via een afkorting van het parkoers komen we in Wijchen en meteen nemen we de les van Coby ter harte; we zoeken een winkelcentrum en bestellen koffie met gebak en met nog een kopje koffie na kunnen we er weer tegen. Ook in Wijchen valt ons een glorieuze intocht te beurt. En als ik eerlijk ben vind ik de doortocht in Wijchen gezelliger als die in Elst. Maar ook Wijchen is lang en warm!

De sponsor zit al met extra broodjes en zuivel op ons te wachten; ze zijn dit jaar wel een beetje 'streng', je komt er niet in zonder shirt en pasje!

Daarna volgt 'het voorgeborchte', het lijkt erop dat die bol in de revisie is geweest en nu op volle sterkte zijn energie op ons los laat. Ondanks al die hitte doen ze in Beuningen hun uiterste best het ons zo prettig mogelijk te maken. Een eindje verderop, onder Weurt hebben ze zelfs de brandweer ingehuurd, die straten zijn aan het smelten en die worden nu nat gespoten en elke extra



spat water nemen wij graag mee!

De intocht in Nijmegen begint met een gratis sportdrankje, en ik denk dat ik wel drie keer langs ben gekomen en m'n waterflesje zit ook al vol!

Dan nog even langs Kronenburgerpark, de gezelligste straatjes worden zoveel mogelijk gemeden, en we zijn er weer! En, morgen mogen we weer de hele afstand afleggen!

Ook op de 3<sup>e</sup> dag staat Piet op tijd voor de deur en op de Wedren kunnen we min of meer schuifelend doorlopen. Om klokke zes gaan we op weg voor de berg-etappe. Als makke schapen volgen we de meute door de stadse wijken en dan gaat het verder door de velden naar Malden. Via de dijk langs het Maas-Waalkanaal komen we in het Noord-Limburgse land. Ondanks de vele deelnemers aan de tocht is het opvallend rustig op de dijk. Zal de organisatie dat echt zo voor ons bedacht hebben, maar laat het ons voorlopig maar op toeval houden! Eerst komt Mook en daarna Middelaar, en bij Plasmolen moeten wij zijn voor onze verzorging.....



dus gewoon een broodje happen en iets drinken; als je daarnaast nog pleisters, voetverzorging of massage nodig hebt noemen ze dat in deze kringen geneeskundige hulp...en de klok tikt daarbij gewoon door!

Bij Milsbeek komen de vroege jongens en soldaten er weer bij en zo gaan we met z'n allen de heuvels tegevoet. Net voor Bredeweg zien we de OLAT-post, pal in de hete zon. Wat zullen die vrijwilligers het deze dagen warm gehad hebben achter die gloeiende waterketels! De toeschouwers schijnen er niet onder te leiden, want in plaatsen als Bredeweg en Groesbeek is het een en al gezelligheid. Halverwege Groesbeek en Berg en Dal ligt de Canadese Militaire Begraafplaats, waar tijdens de Vierdaagse altijd herdenkingsplechtigheden plaatsvinden... Ook nu horen we hymnen over het Ereveld klinken.

Voor we aan onze berg beginnen mogen we nog even pauzeren en nieuwe energie opdoen in ons verzorgingspaviljoen.

Tussen Heilige Landstichting, Berg en Dal en Nijmegen wandelen we voortdurend onder bomen en dat maakte dit laatste uurtje van deze wandeldag daar tot een aangenaam verpozen.

Het is vrijdag en alweer de laatste dag. Piet hield zijn bioritme dit jaar prima onder controle, elke morgen rijdt hij precies om half vijf tot voor onze huisdeur. In Nijmegen is een plekje voor de auto op alle dagen goed te vinden geweest. Op de Wedren verloopt de laatste start eveneens vlekkeloos (Tien minuten aanschuiven in een startrij van minstens 10.000 mensen mag je immers geen wachttijd noemen.) en na een dik uur wandelen we alweer de stad uit. Wat is het dan heerlijk om met de meute mee te sjokken onder de bomen bij het natuurgebied rondom St. Walrick. Voordat we bij Overasselt richting de Maasdijk gaan, brengen we nog een bezoek aan ons verzorgingspaviljoen. Een flesje sportwater be-



hoort nu, sinds woensdag (Coby!), tot onze vaste uitrusting en zo trekken we vol levenslust en vreugd richting Brabantsland.

In Linden heeft het ontvangstcomité weer een leuke 'aankleding' van het dorpje bedacht en er is alle reden

om hier en daar een kiekje te maken. Dit jaar is voor het huwelijk als onderwerp gekozen, tafereeltjes die je dan ziet zouden je zelf op ideeën kunnen brengen. Het dorp blijft de doortocht van de Vierdaagse waard!

Nog even en we zijn in Beers waar we een moment samenlopen met de 50-kmlopers, die haken kort daarna weer af voor nog een extra lusje over Vianen. Wij gaan van Beers rechtstreeks naar Cuijk. Tijdens de laatste Vierdaagse dag is de doorkomst door dit Brabantse plaatsje, op de finishparade na, het hoogtepunt van de dag.



Onze gewaardeerde wandelvrienden Christ en Lien hebben hier een vooraanstaand plekje gevonden en we maken even tijd om met hen 'een drankje te drinken'. De overtocht van de Maas, via de geniebrug, levert dit jaar geen enkel probleem op en voor we het weten bereiken we, in Mook, de brede verkeersweg richting Malden. Vanaf hier is het een doorlopende zegetocht, maar nog wel ongeveer 15 km voordat we het speldje in ontvangst mogen nemen.

In de buurt van Heumensoord hebben wij dit jaar een afspraak met onze jubilerende Nijmeegse sponsor. We krijgen een feestshirt dat we uiteraard direct aantrekken, een etui met wat schrijfgerei en een reeks extra consumptiebonnen. Daarvoor hebben we echter geen tijd, want we moeten met de muziek mee, en dat is in dit geval niet meer of minder dan de vermaarde Philipsharmonie. Met een 'peloton' van 6 rijen dik en zeker 75 rijen lang trekken we richting eretribune en finish. Deze zegepraal neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. En zo krijg ik volop de tijd om samen met Hugo Prinsen, die er wel een paar uurtjes wachttijd voor over had, al wandelend over alles en nog wat te praten! Bovendien is het een mooie gewaarwording om op de clubdeunen van landskampioen PSV een wereldgebeurtenis te mogen afsluiten, en dat is zeker niet alledaags.

Met voldoening neemt Piet daarna het cijfertje voor zijn 16<sup>e</sup> uitvoering in ontvangst en ik krijg mijn 21<sup>e</sup> cijfertje mee naar huis. Misschien treffen we elkaar een volgend jaar voor een nieuwe editie van de Nijmeegse Vierdaagse.

## Een OLAT-kempenwandelevenement met twee gezichten

Het eerste weekend van augustus is gereserveerd voor de OLAT-zomerwandeldriedaagse vanuit Geldrop. Het OLAT-bestuur heeft, op advies van Theo Tromp, dit zomerevenement uitgebreid met een wandelnacht waarin gestart kan worden voor 110 respectievelijk 80 km. Het is een vervolg op de traditionele lente-Kempenlandtocht vanuit Eersel, waarvan ik alle vier de uitvoeringen met voldoening heb meegewandeld op de 80 kilometer. Nu deze wandeling naar de zomer is verplaatst heb ik voor deze kempische lange afstandtocht afgehaakt en kan ik nog slechts zijdelings hierover meepraten.

Omdat Dini wel bij de Kempische Wandeldagen betrokken is, en deze eveneens op donderdagavond met de voorbereidende uitvoering beginnen, ben ik als partner vanaf 18.30 uur ter plekke en mag zodoende wel iets mee proeven van de sfeer bij de start van de nieuwe, zij het de vijfde, Kempenlandtocht.

In sporthal 'De Kievit' heeft Mariet Ahlers haar inschrijfbureau ingericht, bij de verwerking van de papieren rompslomp krijgt ze assistentie van Marian Post en Frans Joossen. De voorinschrijving is hoopvol en als tegen kwart voor acht door Theo het sein tot verzamelen wordt gegeven, blijkt dat er 66 personen voor de 110 km van start zullen gaan.

Maar bij Klaas Bakker, al meer dan 25 jaar een OLAT-boegbeeld op de lange afstand en prestatiewandelingen, weet ik dat een verslag van deze tocht in goede handen is; zijn versie, en die van anderen lees je in dit clubblad.



'De Nachtzusters'

De dames van de verzorging (ik noem ze maar eens een keer: nachtzusters) staan klaar voor vertrek en dat team verdient de hulde van onze nachtelijke wandelaars. Omdat de dienst van Dini er om 21.00 uur opzit, ben ik niet meer in de gelegenheid om een foto te maken van de start van de 80-km-wandelaars. Frans Joossen neemt dat baantje voor 'n rekening, maar helaas maken teveel reflectiehesjes deze foto onbruikbaar. Voor de 80 kilometer gaan om 23.00 uur 53 wandelaars van start, zodat we in totaal 119 personen voor deze uitvoering van de Kempenland hebben mogen inschrijven, een record en een teken dat het tijdstip goed gekozen is.

Om 05.15 uur is het reveille in Son want Dini heeft het startbureau voor de 35 km en dat opent al om 06.30 uur. Ik heb dan ook volop de gelegenheid om de kantine van de hondensportvereniging te bezoeken, waar de nachtelijke wandelaars omstreeks deze tijd zullen arriveren om er te genieten van een pasta-ontbijt en een korte rust...

Het pastateam staat gereed om de deelnemers te ontvangen, maar alleen de drie voorlopers, tevens ontwer-

pers van deze tocht zijn aanwezig. Het zijn: Theo Klanke, Paul Canters en Hugo Prinsen. Zij zijn donderdagavond om halfzeven uit Geldrop vertrokken en hebben de route daar waar nodig nog eens extra aangeduid.

Als cameraman voor ons clubblad maak ik vervolgens nog wat groepsplaatjes om het verhaal van Klaas, Co en anderen op te sieren.

Lianne Gast, een verslaggeefster, mag vervolgens samen met Loek Zwennes de startbel luiden en de groep vertrekt voor een tocht van 75 km richting nachtelijk Kempenland.



pers van deze tocht zijn aanwezig. Het zijn: Theo Klanke, Paul Canters en Hugo Prinsen. Zij zijn donderdagavond om halfzeven uit Geldrop vertrokken en hebben de route daar waar nodig nog eens extra aangeduid.

Het nadeel om zo ver voor de groep uit te vertrekken is natuurlijk de verzorging en "bij deze temperatuur moesten we toch wel een beetje afzien" geven ze alle drie toe. Maar, ze zien er alle drie nog fris uit, en "die resterende 35 km hebben we er tegen het middaguur vast wel opzitten."

Het is inmiddels 07.00 uur en ze vertrekken weer, maar niet voordat ik ze samen met Theo Tromp op de foto heb vereeuwigd als het Kempenlandteam 2003.

De eerste reguliere wandelaars komen nu ook binnen, het zijn voornamelijk Belgen, waaronder Herman Claude, ons Waalse OLAT-lid uit Vielsalm.

Omdat ik een kaartje voor 3 dagen Kempische wandelingen van 35 km heb, ga ik zo rond halfacht van start. Het belooft warm weer te worden en om dan vroeg in de middag binnen te zijn is wel zo prettig.

Al heel vlug komen we buiten de bebouwde kom van Geldrop. Het is toch wel buitengewoon attent van de padenontwerpers dat ze elk jaar opnieuw naar iets apart op zoek gaan. Zo krijgen we dit jaar echte zandheuvels voor onze kiezen; daarmee het idee krijgend dat Geldrop zich wel degelijk aan hei en zandverstuiving heeft ontworsteld. Nu passeert ook de eerste wandelaar op de 110 km, het is wederom onze man uit Vielsalm. In zijn beste Nederlands stemt hij in met het parkoers en verzorging: mooi, mooi, ja, goed!



Af en toe loop ik met iemand op en dan gaat het toch meestal over de perfecte verzorging en de routes die OLAT haar goede faam bezorgen. Vooral de idyllisch gelegen buurtschapjes met knusse boerderijtjes geven deze streek iets apart en ik denk dat er vooral daarom veel aanloop komt voor deze Kempische dagen vanuit 'het noorden' en ook de Belgen waarderen deze streek in hoge mate.

Voordat we in Nuenen komen worden we tweemaal verzorgd bij een wagenrust.

Dit jaar heeft Toon van Wordragen de algemene leiding over de verzorging van de Kempische Wandeldagen op zich genomen. Ik tref hem vandaag op de Eerste Dries en hij maakt een bijzonder actieve indruk. Trots zijn ze op alle posten, ook op de nieuwelingen in het vak en daar zijn opvallend veel niet-OLAT-leden onder, zoals

die lange Aad daar, die hielp ook al bij de Vierdaagse en hij heeft de datums voor de winterserie al genoteerd, dus.....!!! Jo Willems, eveneens een nieuw gezicht bij de posten, die voettocht heeft hem kennelijk goed gedaan! Op post twee staan 3 heren van stand hun mantje: Kees doet het al 20 jaar, Piet doet het al heel lang en dat is meneer Niessen, de voorzitter van de Grenslandstappers uit Luyksgestel, hij helpt ons drie dagen als een vriendendienst! En dan zijn ook nog al die anderen in de weer, die je al jaren treft bij de Kempische zowel als bij de winterserie....alleen al om hen daar aan te treffen gaan we al die kilometertjes te voet door bos en hei.!...

Jammer, dat het Nuenens Broek vandaag niet toegankelijk is voor wandelaars. Er worden bomen gerooid. Dan vraag je je toch even af of een gemeente voor een toeristisch evenement, zoals de Kempische Wandeldagen toch is, niet even ergens anders een karweitje zou kunnen vinden.

Verderop loop ik op met Con Bollmann, hij doet nu de 110, maar in Weert was hij er ook bij op onze 24-uurstocht. We bespreken nog even hoe het kon gebeuren dat we hem een paar kilometertjes tekort wilden doen. Hij heeft echter alle begrip voor de situatie en is blij met het diploma waarop zijn exacte afstand staat!!!

In Nuenen controleert Frans de passanten en hij moet eveneens de vervelende mededeling doen dat er verderop wat pijlen zijn verdwenen, of we even mee willen lezen op onze beschrijving....en dat gaat niet iedereen goed af met een zonnebrilletje met gewoon plexiglas erin...

Adje, je weet wel, ziet nog steeds een mogelijkheid om de grootste beker te winnen, maar ik vertrouw hem toe dat Hugo, je weet wel, vannacht op z'n sloffen kuerde en zelfs geen kruikje bij zich had! Boetje komt me nog even vragen hoe dat zit met zijn debutantschap...en hij lacht zelfs nu nog met al bijna 65 km op de klok!!!

Zoals Klaas al schrijft, valt het best mee met de verdwenen pijlen en er zit maar een bochtje in het 'lege parkoers'. Kees, onze kersverse secretaris komt met de fiets richting Nuenen rijden, hij zoekt de pijlenman om hem van het 'ongerief' op de hoogte te brengen. Voor Eeneind mogen we nog een moment pauzeren bij een verzorgingspost om daarna het absolute klapstuk van vandaag te bewandelen: het ongerepte natuurgebied langs de Zegge of Kleine Dommel.

Dan komt het einde weer in zicht; Drewes houdt het na vandaag voor gezien en ik mag z'n controlestrookje mee naar binnen nemen voor de afmelding. Zij, die zich 's morgens inzetten om de wandelaars met een kaartje aan de wandel te zetten, ontvangen nu de complimenten over route en verzorging. Vaak is het voor hen ook een dankbare taak om daar de ganse dag te zitten!!!

Nadat ik nog een poos bij Mariet het binnendruppelen van de lange-afstandwandelaars gadesla, is ook het tijdssein daar dat de eerste Kempische Wandeldag gaat

sluiten. De Kempenlanddeelnemers krijgen nog tot 19.00 uur de tijd om zich af te melden. Vanwege de hoge temperatuur was een hoger uitvalpercentage verwacht, maar nadat alles netjes is afgecheckt door Mariet en Theo, is de balans van de eerste Kempenlandtocht vanuit Geldrop: 66 + 53 deelnemers, met respectievelijk 6 + 8 deelnemers die op enig moment de tocht voortijdig hebben afgebroken.

Inclusief bovenvermeld aantal is de balans van de eerste dag van deze Kempische Wandeldagen 997 deelnemers. Om niemand tekort te doen mag ik vermelden dat Lies Wesseling ook dit jaar met haar dagelijkse "Kempische Blarenbode" wandelaars en vrijwilligers op de hoogte hield van de gebeurtenissen rond de 20<sup>e</sup> uitvoering van dit wandelevenement.

De 2<sup>e</sup> dag begint wederom rond kwart over vijf. Ruimschoots voor halfzeven zijn we present bij de sporthal.



Het belooft een snikhete dag te worden, dus ga ik even na zeven uur, direct na de dauwtrappers, op weg voor m'n rondje van 35.

We wandelen een hele poos onder de beschutting van bomen, en dat geeft ons voorlopig het gevoel dat de zon nog niet te heet is. Ofschoon er in geen velden of wegen sprake is van stadse allures, staat op een goed moment toch aangegeven dat we in Helmond vertoeven. Maar dan troost je jezelf met de gedachte dat het wel mee zal vallen en met een knus boerderijtje op een leuke locatie in het vizier vergeet je al vlug alle vooringenomenheid...

Allemaal weer vrolijke gezichten bij de verzorgingpost, en even tijd voor een praatje. Toon komt erbij staan en vertelt langs z'n neus weg dat er op een andere post werk aan de winkel is, dus voor Jo zit er niets anders op dan z'n verhaaltje in te korten...!

Eerlijk gezegd kan ik niet precies uitleggen waar we op dat moment precies zijn, maar na 12 km wandelen komen we in Lierop, waar de pauze is voorzien bij café 'N. van Oosterhout'. Jos komt net, in z'n nieuwste Buick, de EHBO-man afleveren, maar Frans had al voorzien dat de eerste wandelaars daar wel eens erg vroeg voor de deur zouden kunnen staan, dus is hij

maar op tijd gaan posteren! Ik neem de tijd voor een kopje koffie.

De volgende passage, door een parkachtige omgeving, is tevens aanleiding voor het schieten van een prentje. Post twee heeft vandaag wederom 'een nieuwelinge' in de gelederen. Deze post, die alleen wordt aangedaan door de 35 lopers, staat meestal ergens op een eenzame plek, en de mensen die de post bemannen zijn ook op eigen ontspanning aangewezen, want de passanten komen hier nu eenmaal niet in drommen langs. Hier is dan ook meestal een gangmaker 'in de moppensfeer' opgesteld!!!

Het heetste deel hebben ze vandaag voor het laatst bewaard. We mogen alle uithoeken van de Lieropse en Strabrechtse heide bewonderen en dat alles onder een strakblauw uitspansel. Na het zoveelste klaphek neem



ik de Hoenderboom nog waar. Ik dacht trouwens dat die altijd in het lommer van zoveel bomen onvindbaar zou blijven! Maar nu is daar nog slechts de eenzame herder onzichtbaar.

We trekken verder over paden met gloeiend zand.

Visioenen verschijnen aan het firmament: het is een engeltje en het schenkt sprankelend koel water uit een gouden karaf: Cooobyy!!!

Dan fontein die water hemelwaarts sturen, daarvoor



nog net in een schim herkenbaar ons e-mailnummer: keestruus..... Wij zijn weer terug in Geldrop. Nu nog een ganzenpad en bijna een halve stad.... Pas uren later verschijnt het karretje dat eerder op de zandweg reed.....

Op zondagmorgen zijn we weer op tijd present. Een select deel van de wandelaars dat eergisteren aan de lange afstandwandeling meedeed is nog steeds van de partij.



OLAT-pijlers: Jan Soetens en Anton Leijgraaf

Joop Wesseling laat de jongens en meisjes al om kwart voor zeven vertrekken. Ik heb me voorgenomen om het op deze laatste wandeldag rustig aan te doen; ter afsluiting vind ik 25 km voldoende. We wandelen vandaag meer zuidelijk van Geldrop, met de Grote heide als hoogtepunt van de ochtend.

## Willy en Tijs in Peru (deel 1)

**Door: Willy Veugelers.**

**Buenos días todo.**

Nou zoals jullie zien zijn we goed aangekomen. Op het vliegveld in Lima was het even zweten voor me, omdat Tijs' tas er als eerste uitkwam, en ik er dus vanuit ging dat die van mij snel zou volgen, daar we ook gelijk in zijn gestapt. Logisch toch! Nou, niet dus. Die van mij kwam er als laatste uit... We werden zoals afgesproken netjes opgehaald door iemand van het hotel. In een aftandse Amerikaanse sleet van 5 meter werden we als prinsessen naar ons hostel gebracht. Door een spontaan losgebarsten volksfeest konden we echter niet verder komen dan 2 blokken van het hotel, waar we dus met tas en al door de menigte moesten. Onze taxichauffeur zag blijkbaar aan onze benepen koppies dat we hier niet zo happy mee waren, en regelde voor ons een Peruaanse schone van de Nationale verkeerspolitie, die ter plekke het verkeer aan het regelen was, om ons verder te begeleiden. Perfect. Behalve voor het verkeer dan dat op een hoop liep! Aan Tijs was te zien dat deze eerste ontmoeting met de niet-westerse beschaving hem niet in zijn koude kleren ging zitten. Het hotel was perfect. Een oud koloniaal gebouw zonder dak, want het regent immers toch nooit in Lima. We hadden alleen last van de huis-turtle die steeds onze kamer uitkoos om te bivakkeren. En die dingen zijn loeizwaar, dus op den duur laat je hem maar zitten.

De volgende dag in Lima toeristje gespeeld, en daarna op zoek naar een bus-ticket richting Huaraz. Aangezien de busmaatschappijen allemaal in de buitenwijken liggen wordt aangeraden om de taxi te pakken, daar het in de buitenwijken voor toeristen niet altijd even veilig is.

Op een tussenpost krijgen we water aangereikt door een dienstbare dame en op de volgende verzorgingspost is daar warempel een krentenbol bij de koffie. Samen met Joop Krul en Arie Evengroen loop ik naar de cafépost in Heeze. Na een kopje koffie, kies ik voor het parkoers van de 25 km. Joop en Arie gaan door op de 35.

Mijn parkoers is tamelijk beschut en zonder veel inspanning bereik ik de laatste verzorgingspost; ik heb nog voldoende munten voor een cola en zowat een halve vlaai!!

Om in stijl te blijven, mis ik ook nog een linksaf-pijl, maar zelfs de besten kijken niet al te zuiver meer, en na wat zoeken komen we via de Smeelen toch op het juiste pad terecht.

Nu naar het centrum en velen beweren zelfs dat de OLAT-vlag mee wappert aan de molenwieken. Een verrassende toegift tot slot is de rondwandeling door de kasteeltuin van Geldrop, dat maakt indruk: en eind goed al goed.

Al met al genoten we met volle teugen van drie fantastische wandeldagen door ons mooie Kempenland.....

**Geredigeerd door: Margriet Fischer**

Maar omdat we besloten hadden om zo goedkoop mogelijk te reizen deden wij dit dus niet. In het begin voel je je dan echt bekeken, maar na een tijdje met "ola´s" (nee niet de ijsjes) en "buenos días'sen" gestrooid te hebben en we ook steeds vriendelijk terug begroet werden, merk je dat het best meevalt, zolang je je maar normaal gedraagt en geen dure spullen bij je hebt.

's-Avonds gegeten voor 3 sol (0.80 euro). Hiervoor krijg je een flink bord soep, drinken en een enorm bord met eten (wat de pot schaft). Dit zijn de zgn. Menu del días. Spotgoedkoop, maar wel altijd lokaal eten, dus je maag moet er wel aan gewend zijn!!! Die van Tijs dus nog niet, want hij at zijn bord maar voor een kwart leeg. Degenen die weten wat hij normaal vreet, kunnen raden dat het dan niet pluis is....

Volgende dag naar Huaraz. Onze bus zou om 9.00 vertrekken, dus om 8.30 uur waren we daar. We hadden onze tas al mooi in een meelzak gedaan zodat die niet op zou vallen. Busstations zijn nl. een van de gevaarlijkste plekken voor toeristen. Maar bij binnenkomst werden we meteen door een beveiligingsbeambte apart genomen en naar een kamertje geloodst, waar we fijn naar CNN konden kijken. Leuk!, zou je zeggen. Als je om 8.55 uur nog niks gehoord hebt vind je het al wat minder leuk. Maar uiteindelijk komt er dan toch iemand, echter om te zeggen dat de bus kapot is en dat hij pas om 10.00 uur vertrekt. Dit moet je dan maar geloven. Maar uiteindelijk is ook dit goed gekomen. Net als 2 jaar geleden had ik ook nu weer moeite met deze reis. Je vertrekt namelijk in het rijkste gedeelte van

Peru (het centrum), nog geen uur later rijd je echter door de outskirts van Lima. Dit is gewoon een sloppenwijk, houten hutjes gebouwd in de woestijn. Zelf zit je dan in een relatief luxe bus naar Tarzan te kijken. Hier krijg ik dus echt een raar gevoel van in mijn maag. Maar ja. Na een rit van 8 uur kwamen we in het donker in Huaraz aan. Op het busstation stond een jongen van een hostel klanten te trekken. Voor 10 soles per nacht konden we daar slapen. Dit komt neer op nog geen 3 euro per nacht en we zouden dan ook nog een eigen badkamer hebben. Dit was echt te goedkoop om te geloven. Hij had ook al een taxi geregeld die ons voor 2 sol zou brengen. Ik vroeg hem waar het was en zei toen dat we wel gingen lopen, omdat ik het niet vertrouwde. Toen kregen we zelfs de taxi voor niets. Toen ook nog 2 anderen overstag gingen deden wij het ook maar. En het bleek ook nog waar te zijn. Niet te geloven voor dat geld.

Vandaag rustig aangedaan. Wat detail-kaarten en benzine gekocht. We zitten nu al op 3100 meter; een hoogte waar veel toeristen al last krijgen, wij gelukkig nog niet. We gaan nu 2 dagen achter elkaar dagtochten maken om te acclimatiseren.

Wat is die rugzak zwaar zeg! Ja, onze eerste trektocht zit er inmiddels weer op, al verliep die niet zonder slag of stoot. Maar eerst over onze 2 acclimatiseringtochten. Volgens onze gids zou de komende tocht als gevaarlijk te boek staan. Dit viel achteraf gelukkig mee.

Met zijn drieën (Ben, een Australiër van 2 meter, waar we een aantal dagen mee opgetrokken zijn, Tijs en ik) vertrokken we op **5 mei** vanuit ons hotel, bewapend met alleen een fles water en geen waardevolle papieren en spullen. We liepen inderdaad door een achterbuurt Huaraz uit, waar we ook veel bekijks hadden. Maar we bleven gewoon aardig en begroetten netjes iedereen die we tegenkwamen, en we werden dan ook netjes terug begroet. Boven op de heuvel die we beklommen had je inderdaad een mooi uitzicht over Huaraz en de omliggende bergketens. Op de terugweg kwamen we toen we Huaraz via een lege rivierbedding binnenliepen 3 oude mannetjes tegen die ons riepen. Wij ernaar toe, bleek dat ze ons een ondefinieerbaar alcoholisch drankje wilden aanbieden, uit een fles waar ze zelf, aan de kwijlranden te zien, ook al flink aan gelurkt hadden. Daar weigeren in Peru onbeleefd is, hebben we dus de fles ook maar te hand genomen, waarbij we nauwkeurig werden gecontroleerd of we wel een slok namen. Lekker! Nou, even later verlieten we dus de rivierbedding en kwamen we uit op een pleintje met in het midden een huisje waarop in grote witte letters stond gekalkt, iets in de trand van: "plein van de problemen, privé-terrein". Maar we moesten toch echt die kant op. We werden van alle kanten vreemd aangekeken, waarna er 2 hondjes op ons afkwamen. Deze hadden het op Ben gemunt, die alle moeite had om de beesten van zich af te houden. Voor de bewoners was dit blijkbaar een

komisch tafereel, want die lagen dubbel van het lachen. 's-Middags hebben we alvast wat inkopen gedaan voor onze trektocht. Ons voedsel tijdens een trek zal vooral bestaan uit pasta's met geraspte kaas, instant-soep, blikjes vis, gedroogd fruit, crackers en thee. Vooral coca-thee is goed, omdat coca een remedie is tegen hoogze ziekte.

**6 Mei** gingen we met z'n drieën naar Laguna Churup, een meer gelegen in een bergkom op 4400 meter. Daar heen en terug lopen te ver is, hebben we een taxi genomen naar het laatste dorpje, voor het pad naar Churup begint, genaamd Pitec op 3800 meter hoogte. Dit is een rit van 1,5 uur over een pad waar je bij ons nog niet met een tractor over zou rijden. Hiervoor betaal je dan 30 soles (ongeveer 9 euro), dus 3 euro de man. De chauffeur bleek een aardige man te zijn waar we de hele weg mee gekletst hebben. In Pitec aangekomen heb ik met deze man een afspraak gemaakt om ons op 8 mei op te komen halen, om ons naar Macaschca, het beginpunt van onze eerste trektocht, te brengen. Hopen dat hij het begrepen heeft!!! De klim ging perfect, geen last van hoofdpijn (het eerste symptoom voor hoogze ziekte), terwijl ik daar 2 jaar geleden, toen ik deze tocht ook liep, wel last van had. We zijn helemaal teruggelopen naar Huaraz, over een paadje dat je door leuke kleine nederzettingen brengt, waar de mensen nog geheel zelfvoorzienend zijn door middel van landbouw en veeteelt. Een ontzettend hard bestaan, maar deze zgn. "campesinos" vormen wel de aardigste bevolkingsgroep van Peru. In het eerste gehucht kwamen we bijvoorbeeld een heel oud mannetje tegen dat langs het pad met een zeis bezig was. Hij was zo intensief met zijn werk bezig dat hij schrok toen we hem begroetten met "Buenas tardes". "Buenas tardes señor, gracias, gracias" zei hij toen tegen ons. Hij bedankte ons gewoon voor het feit dat wij hem begroetten. Lief!! 's Avonds in een visrestaurant gegeten. Zoals altijd kies ik gewoon willekeurig wat van de kaart, omdat ik meeste toch niet kan lezen, en ik het leuk vind om allerlei gerechten uit te proberen. Bleek het rauwe vis te zijn, gadver....

**Op 7 mei** had Ben het plan om een paar inca-ruïnes te gaan bezoeken. In eerste instantie zouden wij niet mee-gaan omdat we deze dag wilden rusten voor onze trektocht. Maar hij bleef zolang zeuren dat we toch overstag gingen. Ook nu namen we een taxi, ook weer over een ontzettend slecht pad en ook weer voor een spotprijs. De naam van deze ruïne was Huillcahuyllan of zoiets. Een Quecha-naam. Quecha is een oude inca-taal, die in de bergdorpjes nog veelvuldig wordt gesproken. Onze gids sprak natuurlijk Spaans. Maar het is onbegrijpelijk hoe snel je zo'n taal redelijk onder de knie krijgt, als je maar constant gesprekken durft aan te gaan met de plaatselijke bevolking. Een groot gedeelte van wat hij te vertellen had verstond ik dan ook, al was het informatie over de inca's die ik zelf ook al wist. Toch is het indrukwekkend om met eigen ogen te kunnen zien, hoe

ingenieus de Inca-bouwkunst was. En dat voor die tijd. Nou, van de ruïnes uit zijn we naar Monterrey gelopen (2 uur). In Monterrey bevinden zich openbare thermale baden. Toen we echter in dit voor Peruaanse begrippen mondaine plaatsje aankwamen, stond net de bus naar Huaraz klaar. Voor 1 sol, 30 eurocent, konden we mee. Wat een belevenis zeg, wat een gammelbakken. Vooral toen ook nog bleek dat net de scholen uit waren. Naarmate we dichter en dichter bij Huaraz kwamen, stapten

er steeds meer kinderen in. Niet te geloven dat er zoveel mensen in een busje passen, volgens mij goed voor het Guinness book of Records! 's-Avonds zat ik te twifelen of ik nou mijn haren zou laten afknippen of niet. Dit is natuurlijk veel makkelijker, maar het nadeel is dan dat je met een pet moet lopen, waar ik een hekel aan heb. Volgende maand meer.....

## En dan even uw aandacht voor het volgende:

### Wandelgroep 55+ Eindhoven bestaat 10 jaar.

Ter gelegenheid hiervan nodigt de groep u uit om op **dinsdag 7 oktober 2003** deel te nemen aan haar jubileumtocht. Iedereen is welkom..

**Startplaats Joe Mann paviljoen, Joe Mannweg 4 te Best** (in de bossen tussen Best en Son)  
**Afstanden: 7, 10 en 20 km. Starttijden: tussen 8.30 en 11.30 uur.** Kosten: €1,20 met sticker.  
**Informatie: Riek Fiers, telefoon 040-2450859**

### NACHT VAN WEERT

**Vrijdag 10 oktober** organiseert VVV-Weert de 14<sup>e</sup> Nacht van Weert.

De 30 km start tussen 19.00 en 19.30 uur; de 20 km mag van start tussen 19.30 en 20.00 uur; de 15 km gaat weg tussen 20.00 en 20.30 uur; en tot slot kunnen de 10 km wandelaars vanaf 20.30 tot 22.00 uur starten.

**Startplaats: PC De Sluis, Industriekade 58 (Sluis 16)**  
**Onderweg worden diverse versnaperingen aangeboden.**

### Wandelgenot?

gras graait in de sokken  
 netels bijten in de kuit  
 zon zit in de haren  
 wind likt aan de huid  
 krekels zaag maar om, die bomen  
 vogels, steek de draak met mij  
 regen val maar naar beneden  
 blijf maar plakken, vette klei  
 niet zal mij dit gaan vervelen  
 benenwagen, prachtmachien  
 de natuur is immer schit'rend  
 door een roze bril gezien.

Margriet

### OLAT PROGRAMMA

**27/28 september: clubweekend Schönberg**

**25 oktober: dagreis Eupen-Botrango**  
 info en inschrijven: 0495-537775

### Lichtstad Avondwandeling

**Zaterdag 4 oktober**

**Zaal RAMONA**

**Schootsestraat 66**

**EINDHOVEN**

**21 km 19.00-20.00 uur**

**15-10-5 km 19.00 - 21.00 uur**

**1<sup>e</sup> tocht 37<sup>e</sup> winterserie**

**zondag 19 oktober 't Vierspan te Eersel**

**Info: Marinus van Roosmalen 0413-475467**

### OPROEP

**Constant Dedel** vraagt of er iemand genegen is om hem vanaf Baarn een visa versa lift per auto te geven voor de OLAT-winterserietochten.

U kunt Constant bellen op nummer **035-5422607** en eventueel de voice-mail inspreken.

### Autobedrijf stienen someren

Autobedrijf  
 Takel- en bergingsbedrijf  
 Kraanverhuur  
 Taxi-/en autobusbedrijf  
 Autoschadebedrijf



**5710 AB SOMEREN**

**Postbus 82**

**Boerenkamplaan 21**

**Telefoon : 0493-493111**

**Telefax : 0493-494824**



De ideale plek voor fantastische wandel, outdoor en wintersport vakanties

Info op [www.letouriste.com](http://www.letouriste.com)  
 06.53523900/0033.450741861

CAFE-BILJARD  
 FEESTZAAL  
**DU COMMERCE**

Elly en Twan  
 Tel. 040-2062019  
 Langstraat 8 - LEENDE

**Bruiloften**  
**Koffietafels**  
**Recepties**  
**Feestavonden**  
**Warm/koud**  
**buffet**

### KOM WANDELEN IN TSJECHIE

Goed gemarkeerde wandelroute's in het Nederlands.  
 Verblijf in hotel, appartement of op camping  
 Hollandse gastvrijheid, maar Tsjechische prijzen.

Vernerovice 131 Vernerovice bij Broumov  
 Info: [www.aktief.cz](http://www.aktief.cz)  
 Tel: + 420 491 582 138 Tel: 06.12236194